

בעזרתכם נגיע לכל יהודי בעולם!

בנק לאומי סניף 856

מ.ח. 5335809

אנחנו כאן בשבילכם



להצטרפות לרשימת התפוצה
לצפייה בשיעורים ולקבלת
הגיליון במייל
שלחו בקשת הצטרפות
derech.alon@gmail.com

פרשת לך לך

גליון 192 | תשפ"א

י"ל ע"י דרך הבעש"ט ע.ר. 580660942

"רבבות מרחבי העולם כבר זכו לטעום, עכשיו קרוב מתמיד!"

חיבור עוצמתי לעצמך, יחד עם היקרים לך, בדרך נפלאה ופרקטית בעבודת השם - על פי משנתו של הרה"צ ר' אשר פריינד זצ"ל"



עונג שבת

עם הרב שליט"א

אין בן אדם חזק יש בן אדם חזק בלהסתיר לעבור את החיים בקלות וברוגע ללא בעיות

אונים, אז אנחנו נקראים 'זכאי', ולא מגלגלים עלינו חובה אלא זכות.
בגלל טעות קטנה!?
נחזור לפרשתנו, שם מברך ומזכיר את אברהם אבינו לפני השי"ת,
התוצאה מדבריו שהוא נענש ונלקחת מזרעו הכהונה.
בפרקי דרבי אליעזר (פרק כז) כתוב השלמה נחוצה לסיפור זה:
יוצא שם בן נח לקראתו, ורואה את כל המלחמה המוצלחת הזו, ואיך
הצליח להשיב את כל האנשים והרכוש, והיה תקנה בליבו, כיצד הצליח
אברהם. איזו הצלחה מסחררת.

התחיל שם להלל לשבח ולפאר לשם בוראו ואומר
"וברוך קל עליון אשר מגן צריך בידך".
מיד נעמד אברהם אבינו והתפלל לפני הקב"ה: ריבון
כל העולמים, לא בכוחי וידי עשיתי את כל אלה, אלא
בכח ימינך שאתה מגן בעדי בעולם הזה, כבודי ומרומי
ראשי לעולם הבא.



ענו עליונים ואמרו: ברוך אתה ה' מגן אברהם".
עומד שם בן נח, ורואה מלחמה פלאית. מלחמה שהצד
הקטן והחלש מנצח בגדול. לא מפספס דבר. גם משחרר שבויים גם
כסף ממוך ורכוש. הוא אינו מוצא את המילה, ואומר לאברהם "ברוך
אברהם לקל עליון, וברוך קל עליון". אנו יודעים שהמילה 'ברוך'
פירושה 'מקור הברכה', כאשר שם אומר לאברהם "ברוך אברהם", הוא
בעצם אמר לו שהוא מקור הברכה.
ובמה שאמר לו "אשר מגן צרך בידך", התכוון שהייתה לו לאברהם
סיעתא דשמיא גדולה, כלומר שיש לו כח עצום עם סיעתא דשמיא
- בנקודה הזאת שם הפסיד את הכהונה, הוא לא הבין שתפקידו של
הכהן ללמד אמונה!
אם נתבונן מעט בלשונו של ה'פרקי דרבי אליעזר' שהבאנו קודם "עמד
אברהם והיה מתפלל", איך נכנסת כאן תפילה - אלא אברהם התאפק
מלהתפעל מהדיבורים הללו והחל להתפלל "ריבון כל העולמים לא
בכח ידי עשיתי את כל אלה" - אברהם מבין שזה לא הוא אלא ה' נטו
הוא זה שניצח במלחמה. ולכן הוא התפלל שהפרגונים הגדולים של
שם לא ישפיעו עליו כלום, ולא החזיק מעצמו כלום, כי אם שהקב"ה
עשה את הכל.

המשך בעמוד 3

מלחמת הפלאים התחוללה בפרשתנו.
בשוב אברהם מן המלחמה הלא פשוטה הזו, הביא לו מלכיזדק מלך
שלם מאכלים להברות אותו.
במהלך הסעודה, שם מתחיל לברך את אברהם במשפטים פשוטים,
הטומנים בתוכם רמזים גדולים.
מיד כאשר פתח בדבריו 'ברוך אברהם לקל עליון קונה שמיים וארץ,
וברוך קל עליון...' אמר לו אברהם: "זכי מקדימים ברכת עבד לברכת
קוננו?", איך אתה מקדים את ברכתי לברכת ה'?" באותה עת עברה
הכהונה וניתנה לאברהם. - ה' לקח את הכהונה מבניו של
שם, כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, "ברוך
אברהם לקל עליון... וברוך קל עליון..."
מפחיד. כמה מלים לא במקום, ובכיה לדורות...

חיובי או שלילי

בכדי להבין את הסיפור לאשורו, נשאל כמה שאלות.
אך קודם אספר מעשה שהיה:
לאחרונה, התקשרה אליי אישה, בעלת משפחה
מכובדת, אמה לשבעה ילדים, היא דיברה בכיות נוראות, ואלו דבריה:
הרב, אתה חייב לעזור לי. אתה לא יודע מה קורה אצלנו בבית. לא
מספיק שבעלי פוגע בי ויורד עלי כל החיים, הדברים הגיעו לאחרונה
לממדים שאני לא יכולה לסלוח לו עליהם.
בערב חג הסוכות הוא אומר לי 'תקשיבי, את בחיים לא תגיעי לסוליות
נעליה של אמה שלי. אני לא מסוגלת למחול לו על המילים הקשות
האלו. מבחינתי זה מעבר לגבול. עכשיו בעלי רוצה לנסוע לבקר את
אמה שלו בחול המועד, ואני אחרי הרתחין שקיבלתי ממנו, לא רוצה
להצטרף אליו לנסיעה, אך אני מבינה שמצד שני זה לא טוב שהילדים
ירגישו שיש בינינו פירוד.

אמרת לי: "למה את מתבלבלת? למה שלא תלכי בדרך של אמונה?
אם את רוצה חיים יפים, כדאי לך לחיות באמונה! תכניסי לעצמך כל
הזמן: זה לא הוא אומר לך את המילים האלו, אלא ה' מדבר אליי. ה'
מדבר מתוך הגרון שלו. תבדקי מה ומה עשית שה' כך מדבר אלייך.
האמונה הזאת תיתן לך כח עצום לעבור הכל, גם את המכשולים
הקשים ביותר בחייך..."

הבעיה שלנו, היא שאנחנו מסתכלים על עצמינו בצורה מדי חיובית.
צריך לדעת, שאם בעינינו אנחנו חיוביים, אז מגלגלים עלינו משמים
חובה על ידי חייב, ולכן התוצאה שנקבל השפלות, ביזיונות ופגיעות.
אך אם נסתכל על עצמנו כעל מציאות לא מושלמת, שלילית וחסרת





דבר המערכת

מחובר/ת

כשצעירים וזקנים מחפשים את אותו דבר



זכינו להתחבר...
 פתגם ידוע עתיק אומר: "אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה".
 הפתגם מלמד אותנו בפשטות כי החבר של האדם מלמד על הפנימיות של האדם.
 אבל ניתן ללמוד מן הפתגם הזה דבר נוסף וחשוב לא פחות.
 'חבר' זה גם מלשון להתחבר.
 כל אדם מתחבר למשהו, מתמלא ממושהו, יונק ממושהו,
 השאלה היא: למה אתה מתחבר? מה ממלא אותך?
 לא פשוט בדורנו לראות אנשים שמתחברים לדברי האמת
 הנוקבים המובאים בגליונו זה. דברים הנוגעים בנפש האדם
 ומלמדים על מציאותם.
 כל כך משמח לראות את הצימאון של בחורי ישיבה ובנות סמינר
 שזכו להתחבר והם מספרים על כך שזכו לקבל בחינם, כלים נפלאים לעבור
 בהצלחה את כל סוגי המעברים ובעיקר קיבלו אוצר של הדרכה לחיים מאושרים
 לביתם שיקום בעתיד,
 כמו כן אנו רואים אנשים ונשים שאף בגיל גבורות לא מוכנים לוותר על שום שיעור
 של "דרך הבעש"ט", ובגיל כזה עדיין מחפשים 'דרך'...
 משמח ומעורר הערכה וגם קנאה, לראות יהודים שמה שממלא אותם זה 'עבודה
 עצמית' "אמור לי למה אתה מתחבר ואומר לך מי אתה"
 זכינו להתחבר למעיין הבעל שם טוב הקדוש, שמביא לעבודה אמיתית ולישועות
 מעל הטבע.
 יהי רצון שיזכו כל ישראל.

שלכם מערכת דרך הבעש"ט



יש לי שאלה

סרטים לילדים

הוא משתעמם ואני רוצה כבר שקט

שאלה: בעקבות המצב ילדי היקרים נמצאים בבית ולא נמצאים
 במסגרת לימודית אנו ההורים דואגים להישאר
 שלווים ולחווות איתם את היום בצורה שמחה
 ולמרות שאנו עובדים וטרודים והאתגר הזה לא
 קל בכלל ברוך השם, השם מרחם, והאווירה בבית
 מאוד נחמדה
 אלא שבסוף היום לאחר שמשכיבים אותם לישון אנו
 מעוניינים במעט שקט
 ולכן אנו רוצים שהם יצפו בסרטונים כשרים המותאמים לילדים
 רצינו לשאול האם דבר זה נכון להראות להם בערך חצי שעה
 ואז הם נרדמים מיד בשקט או שאין זה כדאי??
תשובה: באופן עקרוני יש להשקיע בקריאת ספרים יותר מאשר
 בצפייה, קריאת ספרי ילדים מעוררת את דמיונם וחשיבתם וגם
 מפעילה את מוחם,
 מה שאין כן בצפייה זה ממכר יותר וגם הראש מתרגל לא לעבוד -
 ואולי אולי לפעמים אם אין ברירה באופן חד פעמי וכו' וכו'.



גם לכם יש שאלה? רוצים תשובה מהרב שלחו לנו למייל
derech.alon@gmail.com או לטלפון 0583139000



חלקה טובה

התנאים הנדרשים כדי להיות בנוי לנישואין

נקודות של אור

ואדרבה, ככל שילך יותר ברגיעות ובנחת פנימית, מתוך הכרה שה' מנהל
 את העניינים, יזכה שאכן יוביל את העניינים בנחת, בבחינת 'ה' צלך על
 יד ימינך",



לא דורשים מהאדם להגיע לתוצאות רוחניות, כגון שמהפחד הגשמי שיש
 לו, מיד יגיע לפחד ה'. אבל כן דורשים ממנו להילחם עם הטבעים שלו.
 ואם אכן נלחם, לא ייענש על כך שלא השיג את היראה והאהבה לה',

כי סוף סוף אכן נלחם עם עצמו. וזהו שאמר רבי טרפון: "לא עליך
 המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה". דהיינו, אתה
 לא צריך להגיע לגמר = לתוצאה, אלא רק למלחמה עם עצמך.



התנאים הנדרשים כדי להיות בנוי לנישואין: א. מידות טובות:
 אדם גאוותן, כעסן, עצלן, וקמצן, שאינו עובד על מדות אלו,
 עדיין לא מתאים להקמת בית. בבית יש להיות חבר ורגוע, ולתת יד
 ותמיכה, ולהעניק וכדומה. ב. יראת שמים: ידיעת ההלכות וקיומן, הלכות
 הנוגעות ליום יום ולענייני הבית. בלי זה, אין זה "בית של תורה".
 ג. "עשה לך רב": יש למצוא מדריך רוחני, שאתו אתה מתייעץ על כל
 צעד ושעל, ושאלות מהותיות של החיים. בית בלי רב - אינו אלא בית
 הפקר. ד. דרך הבעל שם טוב: הדרך שנותנת כלים איך לגלות את ה'
 בכל מעברינו, ואיך לקום מנפילות, ולהבין את הזולת, ואת המשמעות של
 בית וחיים.

"בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב": ה' מדבר לאדם דרך אשתו,
 חבריו, וכל הסובב אותו, והאדם לא שם לב איך שכל הזמן שולחים לו
 רמזים משמים על עבודתו ומה כדאי לו לעשות.

למשל: פגשתי חבר שסיפר לי על רבי אשר פריינד, זכר צדיק לברכה,
 שאמר על עצמו שלא הוא פועל ישועות, אלא הצדיקים שהוא מקושר
 אליהם הם הפועלים. וביאר החבר, שר' אשר התקשר איתם על ידי שלמד
 בספריהם, ונסע לציון שלהם, והדליק נר לעילוי נשמתם, וכדומה. והבנתי
 מזה שכן עלי לנהוג.



ישנן שתי דרכים לטפל בבעיות של התנהגות לא טובה:
 א'. על ידי שייתן מוסר נקודתי והסבר כמה שזה גרוע ולא ראוי
 וכדומה.

ב'. על ידי שיעלה את הרמה הרוחנית של הזולת, ויקשר אותו אל ה'
 ולדרך האמונה, ואכן כשיתחבר לעבודת ה' ממילא כבר לא יעשה יותר
 את ההנהגה הזו.

הדרך הראשונה היא דרך קצרה שהיא ארוכה, אך הדרך השנייה היא דרך
 ארוכה שהיא קצרה,



הרגיעות והשלווה הם העוצמה האמתית, טבעו של אדם כשרוצה
 להספיק לעשות עוד ועוד, כגון בערב שבת, הוא נכנס ללחץ, ועוד חושב
 שהלחץ יעזור לו להספיק יותר, אך הלחץ רק הורס כל חלקה טובה,

אנו מעוניינים לדייק את התוכן המתאים עבורכם
 שתפו אותנו דעתכם חשובה לנו התקשרו לקו חיזוק היומי
 מספר: 03-3090990 והשאירו לנו הודעה בשלוחה 3 או בוצאפ
derech.alon@gmail.com או במייל 0583139000

להצלחת: ליאור יעקב בן ליאת למשפחת בן שאנן ודוד בן שרונה שיזכה ליר"ש טהורה
 מש' כהן, לוי אברהם,
לעילוי נשמת: שגית בת בלה, סופי, פרידה, משה ויצחק בני ויקטוריה, ויקטוריה בת פרידה, ציון
 בן בוליסה, פרידה בת מסעודה, שלום בן חנה, ליאורה, שושנה, יעקב בני פרידה. יעקב בן שרה

עונג שבת

עם הרב שליט"א

שהאמונה שיש לו עכשיו גם היא צדקה מאת ה'. כתוב כאן שני דברים: א. שהאמונה שלי זה לא אני, אלא ה' נתן לי אותה. ב. כל מה שה' נתן לי, זה לא כי מגיע לי, אלא צדקה. אברהם אחז שהאמונה שלו בהקב"ה זהו חסד שה' התחסד עמו.

גולם - ללא ידיים ורגלים

וזה ביאורם של דברי המדרש "כל מה שעשיתי עמך בעולם הזה, חנים עשיתי עמך". הקב"ה אומר לאברהם, שאין לו מה לדאוג כי הוא אחוז שכל מה שה' עשה עימו הוא עשה בחינם. אם אתה לא לוקח לעצמך כלום - לא תובעים ממך כלום! **אם אתה באמת אחוז שזה לא אתה, זה הכל מלמעלה, אז לא ינכו לך מהשכר.**

כאשר אנחנו הולכים בדרך של אמונה, אנחנו זוכים לשלווה ולרחמים של ה'.

ראיתם פעם גולם? גולם. רש"י מפרש את "פְּגָמָל עָלַי אָמוּ, פְּגָמָל עָלַי נְפֹשִׁי" (תהילים קלה ב) - "גָּמָל פִּירוּשׁוֹ גֹלָם, כְּגֹלָם שֶׁאֵין לוֹ יָדַיִם וְאֵין לוֹ רַגְלָיִם".

אם בן אדם אחוז שהוא 'גולם', אז כל מה שהוא עושה זה מה'. אי אפשר לתאר כמה רחמים שזה מביא לבן אדם בשטח. אתה יכול לשמוע את המילים הכי קשות ולעבור מעברים כבדים והאמונה הזאת נותנת לך כוחות, לעשות תשובה ולראות מה ה' רוצה ממני, למה ה' מצער אותי.

אתה עושה חשבון נפש רק עם ה', כי אין לך שום עסק עם בשר ודם. כל התסבוכים שיש לנו, נובעים אך ורק מהחשיבה שיש לי יכולות ואני הוא הפועל. אבל אנחנו רואים תוצאות בשטח, והכל מגיע בעקבות ההבנה 'מי אני'.

אוי, כמה בן אדם יכול להרוויח בחייו רק מההבנה הפשוטה הזאת. אין עוד מלבדו.

אישה חזקה בלהסתיר

פגשתי ידיד קרוב, בתוך שיחתנו הוא סיפר לי מקרה מצער על קרוב משפחתו שנפטר בצעירותו. התעניינתי אצלו בשלום אשתו האלמנה הטריה, שהפכה לאלמנה בגיל צעיר ל"ע, הוא ענה לי: "הכל בסדר. היא אישה חזקה!". אמרתי לו: "אין דבר כזה. לא קיים מושג של אישה חזקה. אלא מה כן, יש אישה חזקה בלהסתיר את החולשה שלה, כי הרי בפנים כולנו חלשים".

רבתי, העבודה של אמונה זה להגיע לכיוון שכל מה שאני עושה, חושב או מדבר - זה לא אני, אלא הקב"ה! וזו העבודה הקשה ביותר כיון שהטבע שלנו מתנגד אליה עשרים וארבע שעות, 'אל תשפיל אותי, אל תיקח לי את הקרדיט'.

זו עבודתנו בעולמנו, אם כבשנו יעד זה, אשרינו.

יהי רצון שהקב"ה יזכה אותנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.

המשך מעמוד 1

את השכר הגדול, אתה מקבל על זה שאתה מבין שאתה לא יכול לעשות שום דבר בלי אבא. מלחמה גדולה או קטנה, הכל מאיתו יתברך. כמו שאמר אברהם אבינו: ריבון כל העולמים לא בכח ידי עשיתי את כל אלה...

מהו תפקידו של הכהן

עכשיו נמצינו למדים איך אברהם בשעת המלחמה נגד המלכים היה זורק עפר ונעשה חיצים וקשתות. אברהם בעת המלחמה הרים עיניים לשמים ואמר: "אבא, אני חסר אונים בלעדיך תרחם עליי". וכך העפר הפך לחצים וקשתות.

הרי זה לא הגיוני להרים עפר בתור כלי מלחמה, אך אברהם אבינו הבין שזריקת העפר זה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות מעצמו, כל השאר זה רק מאת ה'. אחר כך הוא כבר לקח קש וחול זרק עליהם, כי הוא ידע שה' הוא הנלחם מולם. אברהם עמד במציאות הלא פשוטה הזאת, ובכל זאת הבין שהוא מציאות של עפר, חול וקש וזו הייתה נקודת הבחירה שלו.

וכאן אנו מגיעים ליסוד הגדול. יסוד יפה וחשוב.

בכדי להבין את תפקידו של הכהן, נלמד פסוק במלאכי (ב ז): "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבקות הוא" - התפקיד המרכזי של הכהן ללמד את עם ישראל 'דעת', דעת זה חיבור, תפקידו של הכהן הוא ללמד את עם ישראל איך מתחברים לבורא עולם. מבאר ה"פרי הארץ" שהאמונה של עם ישראל, זה להאמין שכל מעשה דיבור ומחשבה זה מאת ה'. אם אתה אחוז שאתה מדבר ולוקח את זה לעצמך, הדיבור נהיה מגושם ואין לו כח השפעה.

אנשים שואלים את עצמם איך יכול להיות שאני מדבר עם ילדי, על עניני תורה ויראת שמים, ובכלל דברים שיועילו להם בחייהם, וכלום. זה לא נקלט בהם. עכשיו תבין את הסיבה לכך שלדיבור שלך עם ילדיך אין השפעה, כי אתה לוקח את הדיבור לעצמך, חושב על עצמך, 'אני מדבר' 'אני מבין', אז הדיבור נהיה מגושם ואין לו השפעה.

'ממלכת כהנים'

השם יתברך רוצה שכל עם ישראל יהיו כהנים, שכולנו נדע ונאמין שהכל זה ה'. "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש" - מבאר ה"פרי הארץ" ש'קדושה' זה שפלות. אם תרצה לבחון את עצמך אם אתה כהן, זה רק על ידי שתגלה את שפלותך, אם תרגיש שאתה מציאות של חסר אונים ואין לך כלום, זהו כהן.

אחר מלחמת המלכים מסופר שאמר לו השי"ת 'אל תִּירָא אֲבָרָם אֲנֹכִי מִגֵּן לָךְ...! ממה היה לו לאברהם לפחד, עד שהקב"ה נצרך לפייס אותו לא לפחד?

מבואר במדרש: לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, ירדתי לכבשן האש וניצלתי, ירדתי למלחמת המלכים וניצלתי, אולי קיבלתי כבר את שכרי בעולם הזה ואין לי כלום לעתיד לבוא. הקב"ה מרגיע אותו 'אל תירא אברהם, אנכי מגן לך' - כל מה שעשיתי עמך בעולם הזה חנים עשיתי עמך".

צריכים אנו לבדוק, עבור מה קיבל אברהם את השכר הגדול הזה, 'שְׁכָרְךָ הַרְבֵּה מְאֹד'?

אך לפי דברינו מבואר באר היטב.

אברהם פחד שאולי הוא מייחס לעצמו חלק מהעשייה. 'וְהָאֵמֵן בְּה' וַיִּחְשְׁבֶהָ לוֹ צְדָקָה" מפרש רבי ישראל מרוז"ן צ"ל, שאברהם החשיב

"רוצים לקבל 50 עלונים עד הבית עם שליח ולהפיץ בבית הכנסת או בסביבתכם הקרובה? חייגו 0548424530

"אנחנו לא רק עלון אנחנו דרך לחיים יפים יותר"

"ההקלדה העריכה ההגהה הגרפיקה ההדפסה האריזה ההפצה עלינו- הזכות והברכה עליך"





אשת חיל

אישה ונחש לחיות בגן עדן הקסום

כשטיילתי בגן עדן לתומי, פגשתי את הנחש
הוא שאל אותי:

למה את כל כך מאושרת?

עניתי: כי טוב לי כאן. תראה את העצים והפירות את הצבעים
והמגוון, את הבן זוג המושלם שלי,

למה זכיתי לכל האושר הזה?!

חחח צחק הנחש, את כל כך תמימה, עבדו עליך את יודעת מה
הסתירו ממך? שאת רק אורחת!

את יכולה להיות בעצמך המארכת
זאת שמחליטה זאת שקובעת

והנה תראי את 2 העצים הללו:-

את לא יכולה לאכול מהם!

ואת יודעת למה?

כי אם תאכלי מהם תוכלי את

בעצמך להיות מארכת!

עד אז לא הבנתי מה ההבדל בין אורחת למארכת חשבתי
שלהיות מארכת זה טוב,

הנחש למעשה הכיש אותי.

פתאום לא הייתי שמחה, פתאום כל זה לא היה שווה

לי,הסתכלתי על מה שחסר לי,

הנחש גנב לי את ההווה, גרם לי לבעוט בו, לזלזל במה שיש לי
ובמקום להגיד תודה רק להתלונן.

מכאן הדרך היתה למטה, צניחה חופשית לזרועות הנחש

הערמומי.

גורשתי מגן העדן,

והוא לא נרגע הוא רודף אותי יום יום דקה דקה עד עכשיו.

אני חיה את סיפור גן העדן כל יום

הילדים קמו בבוקר בריאים! במקום להגיד תודה, הנחש מודיע לי
שהפרנסה נפגעה.

במקום להגיד תודה שיש לי בן זוג בעולם הזה אני לא מפסיקה
להתלונן על המגרעות שלו ...

יש לי בית ברוך השם ואני מלאה מירמורים על השכנים.

ביטוח לאומי, רשות המיסים הממשלה.... מאין יבוא עזרי?

בזכות הדרך של הבעל שם טוב,

למדתי לחזור לפרקים קטנים, חזרה לגן העדן הקסום הזה.

למדתי להגיד לנחש הזה עצור! די! מספיק!

חכה אל תספר לי על כמה חסר לי,

בוא ואני אספר לך:- מה כן יש ליויש לי המון

וחוץ מזה אני רק אורחת בעולם הזה,

אם חסר לי משהו אני אפנה למארח שלי:- כן לבורא עולם! בלי
מסכות, בלי כפפות, בלי בושמה מהחשרון שבי אבא שבשמים

תעזור לי בבקשה זאת אני הבת שלך.

ואבא יקר תעשה לי טובה קטנה בבקשה, קח את הנחש הזה

ממני הוא מציק לי!

שיתופים מפרי ידיה



סיפור לשולחן שבת

לא יכול או לא רוצה שליח מטעם ההשגחה העליונה

מסופר, כאשר הופיע הרה"ק רבי יעקב יוסף זצ"ל בעל "תולדות יעקב יוסף"
בראשונה לפני הבעש"ט הקדוש זצ"ל, והיה הדבר בטרם הצטרף בעל ה"תולדות"
לקהל החסידים,

הסביר לו הבעש"ט "שמכל דבר שרואה אדם או שומע ניתן ללמוד דרך בעבודת
הבורא".



תוך כדי שיחתם, נכנס לביתו של הבעש"ט נכרי אחד, שהיה
במקצועו מתקן כלים, ושאל לבעש"ט: אולי יש בביתך כלים

כמו חביות או דליים שנתפרקו וצריכים תיקון?

לא - ענהו הבעש"ט - בביתי הכל ברוך ה' בתכלית ואין
צורך לתקן שום דבר.

בכל זאת אמר הנכרי שנית - חפש וברר היטב, אולי
לאחר החיפוש תמצא דבר כל שהוא שנתקלקל בביתך

והוא טעון תיקון?

באותה שעה פנה הבעש"ט לבעל ה"תולדות" ואמר לו:

הנכרי הזה מתכוון באמת לכלים פשוטים ואולם בעיני הוא שליח מטעם ההשגחה
העליונה להוכיח אותי שלא הכל אצלי שלם בתכלית, וכי יש עוד אצלי דברים
הטעונים תיקון.

גוי זה - שלא במתכוון - העיר את תשומת ליבי, שצריך אני לחפש ולפשפש עוד
ועוד במעשי ובדרכי ולעשות לי חשבון הנפש.

הדברים לא נתקבלו על לבו של בעל ה"תולדות", לא היה נראה לו, שאפילו
מדבריו של נכרי ניתן להסיק מסקנות רוחניות.

כשנפרד בעל ה"תולדות" מאת הבעש"ט, יצא לרחובה של עיר כשהוא שקוע
במחשבות נעלות,

לפתע פנה אליו גוי אחד בבקשת תחנונים "יהודי, אנא עזור לי להרים את עגלתי
שנהפכה על פיה,

תשוש ורפה כח אני - החזיר לו רבי יעקב יוסף - ואיני יכול לעזור לך.

יכול אתה, יהודי, - צווח עליו הנכרי - אבל אין אתה רוצה!!!...

חדרו הדברים עמוק אל ליבו ונפשו של רבי יעקב יוסף וכאילו זרם עז ומעורר
עברם.

סב בעל ה"תולדות" על עקביו, חזרה לביתו של הבעש"ט הקדוש ואמר לו: מורי
ורבי, אכן דבריו אמת וצדק.

ואכן, בספר "תולדות יעקב יוסף" מפרש בדרך זו את הכתוב (חבקוק ג', ו):

"הליכות עולם לו". כל מה שאדם רואה ושומע בעולם הרי זה מיועד לו, שילמד מן
המאורעות ודרכי העולם והליכותיו מוסר וכוון בעבודת ה'. כי אם לא היה האדם
נזקק לכל הדיבורים, שהוא שומע כאילו אגב אורחא, הרי לא היה הקב"ה גורם לו
שישמעם. זהו "הליכות עולם - לו". מיועדות הן ובשבילו נאמרו.

עוד מסופר מה"תולדות" ז"ע, שהיה ממוטט בשניה מאוד, כי היו לו שלוש שנים ושש
שיעורי תורה קבועים בכל יום, בספרי היסוד ואף בספרים קדושים אחרים כמו

ספר השל"ה הקדוש ועוד, והיה תמיד מזרז את המשמש להכין הסעודות ולהציע
מיטתו ברציזות, והיה רגיל לומר לו, "מהר להציע לי את המיטה לקראת השינה כי

תכף אני צריך לקום".

מספר זכרונם לברכה

קו החיזוק היומי
בחיים אל תרגישו לבד!!!
תעלו על קו!!! מחכים לכם
בטלפון: 03-3090990

לחוצים?

מתמודדים?

מוטרדים?

בחסות:

צריכים מוניות

חיגו: 1700700622

