



בעזרתכם נגיע לכל יהודי בעולם!

בנק לאומי סניף 856

מ.ח. 5335809

אנחנו כאן בשבילכם

פרשת חיי שרה

גלין 194 | תשפ"א

י"ל ע"י דרך הבעש"ט ע"ר. 580660942

להצטרפות לרשימת התפוצה
לצפייה בשיעורים ולקבלת הגיליון
במייל
שלחו בקשת הצטרפות
derech.alon@gmail.com

"רבבות מרחבי העולם כבר זכו לטעום, עכשיו קרוב מתמיד!"

חיבור עוצמתי לעצמך, יחד עם היקרים לך, בדרך נפלאה ופרקטית בעבודת השם - על פי משנתו של הרה"צ ר' אשר פריינד זצ"ל"



עונג שבת

עם הרב שליט"א

זר פרחים על השולחן תזכור שאתה רק חצי

השיעורים בהרצליה וקלטה שזה לא הבעל אלא ה', ה' יתברך קורא לה דרכו... יום אחד היא שאלה את בעלה 'אתה רוצה לשתות משהו?' ביום שישי היא רואה זר פרחים על השולחן... היא מתעניינת 'מה פשר הפרחים הללו?' והוא ענה לה 'קניתי לך'. זוג ששמונה שנים לא דיברו ביניהם, והדיבורים על אמונה פרצו אצלם את הדרך. אם נתבונן, הסיפורים הללו הם הרבה יותר מניסים!

בורא עולם לא סתם שם אותנו באפילה, הוא הכניס אותנו לדור של חושך, אנחנו לא חיים. הרי בתקופה של ר' אשר, הסטייפלר והבבא

סאלי, ראית ניסים בעיניים. הם אומרים לך מילה, והיא מתקיימת. הרב מוזג בקבוק ערק והבקבוק לא נגמר... היום אין לנו צדיקים כאלו, ה' רוצה שנעבוד אותו רק עם אמונה בתוך החושך.

מהי הסיסמה "העצמה אישית"

הקב"ה עשה לנו מספיק ניסים, ועכשיו הוא רוצה לראות עבודה בשטח. כשיהודי מתחיל לעשות שינוי.

עובד על עצמו, בשתיקה והכנעה בבית, שותק לאשתו ולא עונה לה "זו לא היא, אלא ה' קורא לי". זהו דור של גאולה. זה מה שה' רוצה בתקופה הזאת.

הרי אין לך דבר יותר משמח מאשר יהודי שחי עם אמונה, בתחילה זה אולי קשה, אבל כשאתה זוכה לעבור את הניסיון, אתה מרגיש את החיבוק של אבא. כשבן אדם עובר מטח של עלבונות והשפלות ושותק, זו עוצמה אדירה וישועות. "אבא, הנה אתה פה, אתה מציל אותי".

אנחנו נמצאים בתקופה של חושך גדול, חושך של אמונה משווע, כשאתה שומע אנשים, ביניהם גם דתיים, מדברים איתך על "העצמה אישית", "אמונה ביכולות שלך", "תאמין בעצמך" - זה החושך הגדול באמונה.

צריך לשנן ולזכור. אין לנו שום יכולת. אנחנו כלומניקים. אבל, יש לנו רק את אבא. דוד המלך אומר בתהילים "ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם" - יגילו במלכם ולא בעצמם!

תכניס את ה' לתמונה

אספר מעשה שהיה, התקשרה אליי אישה, אמא לשנים עשר ילדים, הם חיים בצפיפות בדירת שלושה חדרים. היא שואלת: "הרב, מה אני עושה? הבן שלי אמר לי 'אמא, גם אם נעמוד עדיין יהיה צפוף פה. הרב, תגידי לי, איך מסתדרים בכזה מצב?'".

המשך בעמוד 3

בדור שלנו, יש אמנם מעלות רבות, אך צריך לזכור, שהבעיה שלנו היום היא האמונה. אמונה פשוטה.

אמונה היא לא רק לדעת שיש ה' בעולם, אלא לחיות עם ה'. להכניס את ה' לחיים שלך. לפעולות שלך. האם אתה מזהה בכל פעולה שזה ה', או שאתה חש שזה אתה?

לצערנו הרב, היום יש הרבה בעיות, אנשים סובלים משלום בית, פרנסה, בריאות וחינוך ילדים, אין בית שאין בו בעיה... השם ישמור. ומה הפתרון

לכל הבעיות? תשאל אנשים יגידו לך: לבעיות נישואין יש לך יועץ זוגי, לחינוך ילדים יש לך יועץ חינוכי, לפרנסה יש לך יועץ כלכלי. היום לכל בעיה יש את היועץ שלה.

זה טוב למי שרוצה פתרון חלקי.

הייתי לאחרונה בסמינר, אמרתי לבנות: אתן עוד מעט מסיימות את הסמינר, אבל השאלה שלי היא עם מה

תצאנה מהסמינר? אל תחשבו שהציונים הם המטרה והתכלית. הכי חשוב שתצאו מהסמינר עם דברים ביד,

כמו עבודת המידות, אמונה בה', שיהיה לכם את ה', כי זה מה שיחזיק אתכן בחיים. שום דבר לא מחזיק את הבן-אדם בחיים, רק האמונה! מידות ואמונה זה העיקר בחיים.

את הפסוק "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", מבאר ה"י"ושר דברי אמת" שהאמונה בה' היא הפתרון לכל סוגי הבעיות בעולם. איך שאתה

רוצה ללכת כך יוליכו אותך מהשמים, ברגע שאנחנו מוציאים את המסיכה מעל פנינו ואומרים לבורא עולם "אבא, זה אתה קורא לי, תראה לי מה אתה רוצה שאתקן", באותו רגע נגמרה ההצגה.

ברגע שבן אדם מזהה שה' בתמונה, פה מתחיל הפתרון, לזה קוראים טיפול-שורש. הדבר היחיד שהקב"ה רוצה מאיתנו, זה אמונה! כשאתה הולך עם ה', אתה מקבל שמחה ורגיעות.

מה פרץ להם דרך

לפני כמה שנים נפתח שיעור בהרצליה, הגעתי פעם אחר פעם, זה מחזק מאוד לראות יהודים רוצים לשמוע דברי תורה. פתאום התעורר בי קול פנימי שאולי השיעורים כלל לא משפיעים על אנשים. לא שמעתי מאף אחד 'דרישות-שלוס', אולי הם לא פועלים שום פעולה. אחרי כמה שיעורים, צלצל אליי בחור מהרצליה וסיפר לי: "הרב, אתה חייב לשמוע, יש זוג נשוי מספר שנים, אבל שמונה שנים הם לא מדברים בכלל. לא מחליפים מילה ביניהם. הגברת התחילה לשמוע את





דבר המערכת

זה בדיוק זה דיבור של הנשמה

וואוו, כמה סוגי עלונים שונים ישנם ב"ה. חשבתי לעצמי תוך כדי התבוננות בעמדה שבכניסה לביה"כ. בכל מיני פורמטים שונים, עם פונט כזה ואחר, במגוון צבעים, והתכנים, אוהו, התכנים... עליהם אפילו לא התחלתי לחשוב. נו, אז למה שמישהו ירים דווקא את זה ולא אחר, מה בעצם מחבר אותנו לעלון מסויים?



שמעתי ממור שליט"א ביאור על הפסוק **וַיִּפֹּחַ בְּאָפוּיוּ נְשָׁמַת חַיִּים וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה** אומר התרגום **"ונפח בְּאָפוּיָהוּ נְשָׁמַתָּא דְחַיִּי וְהָיָה בְּאָדָם לְרוּחַ מְמַלְלָא"**, באור כוונתו: שהשם נפח את הנשמה באדם והיא נהייתה לרוח שמדברת. מכך רואים: שהנשמה והרוח אינם שני דברים נפרדים, אלא הרוח- זה הביטוי של הנשמה. והרוח זה הדיבור, כמו שכתוב **"רוח ממללא"** ויצא אם כן, שהדיבור הוא ביטוי הנשמה. אך התרגום יונתן בן עוזיאל מוסיף עוד ארבע מילים **"לְרוּחַ מְמַלְלָא- לְאִנְיָהוּ עֵינֵינוּ וְלְמִצְתוֹת אֲוָנֵינוּ"** ביאור כוונתו: להאיר העיניים ולשמוע אוזן. אפשר ללמוד מכאן שדיבור אין פירושו כל הברה שאנו מוציאים מפינו, כי אם דיבור הוא משהו שמאיר את העיניים ופותח את האוזניים. **"לְאִנְיָהוּ עֵינֵינוּ"** דיבור שמאיר נקודות של אור אצל החבר ושהוא מאיר נקודות אור אצלך. **"וְלְמִצְתוֹת אֲוָנֵינוּ"** אם הוא מספר על עצמו פגם כלשהו תלמד מזה על עצמך שגם אתה כזה. בקיצור, דיבור של הנשמה!

ואז התחבר לי הכל, מה מחבר אותנו לעלון מסויים? זה בדיוק זה! שהדיבורים בעלון מאירים בך אור מסויים, עוד נקודה בעבודת השם, עוד עומק בהכרת כוחות הנפש, זה לא עוד ווארט לשולחן שבת, זו דרך חיים. וזה מה שמקופל כאן בפנים. דיבורים אל הנשמה.

שלכם מערכת דרך הבעש"ט



ישיאל שאלה

סביבה חיובית

המושג "שמירת עיניים" גם לנשים



שאלה: כשמדברים על המושג "שמירת העיניים" מתייחסים תמיד לגברים, שאלתי היא האם גם אצל נשים יש מושג כזה שנקרא "שמירת העיניים"? האם אישה צריכה להסיט את מבטה ממראות לא צנועות ברחוב כפרסומות וכדומה? האם לנשים מותר לראות סרטים? איך משפיעה ההסתכלות על האישה? האם יש הבדל בין רווקה או אישה רגילה לאישה מעוברת? ומה קורה כשאישה עובדת בעבודות שחייבת לראות גם דברים לא טובים כמו מעצבת אופנה וכדומה?

תשובה: המושג שמירת העיניים בנוי על דברי הרמב"ם - שכתב בהלכות דעות **"דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ובידוע שאדם מושפע ממראה עיניו ונמשך, להדמות לסביבתו"**. וידוע מה שכתב שם הרמב"ם שאדם שגר בעיר שהנהגותיה רעות יעבור לעיר אחרת, עד שכתב שאם אין ברירה ילך למדבר, ולכן בוודאי שגם לנשים יש השפעות ממראה עיניהם: להדמות לדמויות מסוימות, ואפילו להרגיש קרבה לאותם מושגים. וכידוע שעל זה בנויה תורת הפרסומות. כל עניינם ומטרתם לשנות את המחשבה של בני האדם ולגרום לנו לרצות את מה שהדמויות בפרסומות רוצות. ואין חילוק בין רווקה לנשואה. ולכן יש לבחור עבודה במקום שהסביבה שם חיובית ומתאימה לרצון ה'.

גם לכם יש שאלה? רוצים תשובה מהרב שלחו לנו למייל derech.alon@gmail.com או לטלפקס 0583139000



העוצמה האמיתית

נקודות של אור

לענות שלום בפשטות

"קווה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה'": ישנם זוגות שחיים אחד מול השני, הבעל מקווה שעל ידי שיתייחס יפה לאשתו, זה יגרום לה לשפר את היחסים אליו, וכשהיא תאיר לו פנים אזי הוא ירגיש יותר טוב. וכן האישה פניה מול בעלה לקבל ממנו יחס ותשומת לב, וזה משוב חייה. אך כל זה בהתנהלות של טבע, ולכן דרך זו גורמת לחוסר יציבות בחיים, כיון שהתלות בבשר ודם היא מאד רופפת, יען כי מה הוא האדם שנישען עליו? אך בדרך האמונה אני נשען ומצפה רק לה', **"קווה אל ה' "**, אני מאיר פנים לזולת כדי **שה' יאיר פניו אלי, אני עושה חסד עם זולתי כדי**

"תמים תהיה עם ה' אלוהיך", יש לנו חשדנות שגורמת לנו כל הזמן לפרש את הזולת שלילי; אם הוא אומר לי שלום - כי הוא רוצה ממני טובת הנאה. אם הוא עוזר לי - כי הוא רוצה כבוד וכדומה, "רבות מחשבות בלב איש"... ויש לעבוד על מדת התמימות. כשחבר אמר לי שלום - עצור את חשבונותיך ולך בתמימות: **"כן, הוא אמר לי שלום, וזה ה' אומר לי דרכו שלום"**, ולכן תענה שלום יפה בפשטות, ולא לתת דרור למחשבות החשדניות, שמשבשות את היחסים הטובים בין הבעל לאישה, הורים וילדים, מעסיק ועובד, וכדומה. **"ואני בתומי אלך, פדני וחנני"**.

ש'ה' יעשה אתי חסד. המשען הוא לא בבשר ודם אלא בה'. ואזי התוצאה היא: **"חזק ויאמץ לבך"**, -מזה נעשה חזק ואמיץ, וזה נותן לו כח להיות יותר ויותר בקשר ותלות בה', **"קווה אל ה' "**.

כשאדם מוסר שיחה, אין צורך לחפש כלים חיצוניים בדווקא כדי להשפיע, כגון: תנועות גוף וטון דיבור מסוים, שמשדרים עוצמה וכריזמה, אלא עיקר המסר עובר מכח ההכנעה ויראת שמים של המדבר, לשומעים. ולא על ידי תנועות כלשהן והבעות מסוימות. וזהו שאמרו חכמים: **"כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים"**, הכל תלוי ביראת שמים של מוסר השיחה.

"כבד את ה' מהונך", דרשו חכמינו זיכרונם לברכה: **"ממה שחננך"**. יש לגלות את ההון הרוחני של האדם, דהיינו מה המתנה שה' נתן לי, את הדבר המיוחד שלי, ואתו להתרומם לעבודת ה'. כי אם ה' נתן לי מתנה, הרי שזה מחייב ודורש ותובע ממני להשתמש באותו הילום, וזה על ידי שיתפלל לה', באופן של הכרת הטוב על המתנה, ובקשה לעתיד שאזכה לממש את הפוטנציאל הגלום בה. וכמו כן, בפועל ממש להתחיל לעבוד ולהוציא אותה לאור. ובגישה זו אנו מגלים לאדם כי אינו סתם, ככלי שאין בו חפץ, אלא תחילה מראים לו שאכן יש בו אור אלוהי, וכי ה' יתברך מצפה לו, ונותן בו אמון ותקווה, ועליו לגלות אחריות על כך. וזו היא גישה חיובית, וראשית לכל עבודת ה'.

אנו מעוניינים לדייק את התוכן המתאים עבורכם שתפו אותנו דעתכם חשובה לנו התקשרו לקו חיזוק היומי מספר: 03-3090990 והשאירו לנו הודעה בשלוחה 3 או בוואצפ derech.alon@gmail.com 0583139000 או במייל

להצלחת: מש' כהן, לוי אברהם, לעילוי נשמת: שגית בת בלה, סופי, פרידה, משה ויצחק בני ויקטוריה, ויקטוריה בת פרידה, ציון בן בוליטה, פרידה בת מסעודה, שלום בן חנה, ליאורה, שושנה, יעקב בני פרידה.

עונג שבת

עם הרב שליט"א

יחד אמורים להשלים אחד את השני. מטרת הנישואין היא להשלים האחד את השני. אם אתה חצי יש לך מה לקבל מאישה, ולה יש מה לקבל ממך. אתה יכול להשלים אותה ברוחניות, והיא יכולה להשלים אותך בפרקטיות.

היה זוג שנפגשו והבחורה כל הזמן מחפשת להצחיק, כל הפגישה היא הצחיקה אותו, הוא טיפוס קר, וכשהיא הצחיקה אותו הוא רק חייך, ומיד חוזרת לו הרצינות. היא אומרת לי "תקשיב הרב, זה לא בסדר, רק אני מצחיקה אותו, אני מחכה שגם הוא יצחיק אותי". אמרתי לה "דעי לך, שני בדרנים זו בעיה, הבית יהפוך להיות קרקס. תגידי תודה שהוא משלים ומאזן אותך. אם גם הוא היה מצחיק כמוך, לא הייתה טיפת רצינות בבית, והיו גדלים לך ליצנים. ה' נתן לך במתנה חוש הומור ושמחת חיים, ואילו לו ה' נתן רצינות, הנה לך השלמה ואיזון".

סגולה עוצמתית לשפע בבית

בשלב הבא, אליעזר נותן לרבקה "שני צמידים כנגד שני לוחות מצומדות". לוחות הברית של עם ישראל צמודות אחת לשניה, בצד ימין כתוב על מצוות בין אדם למקום, ובצד השני על מצוות בין אדם לחברו. אבל הן מחוברות, כדי להראות לך שזה הולך ביחד. צריך לכבד את החבר, בגלל בן אדם למקום. הבן אדם לחברו קשור ומצומד לבן אדם למקום. אני מכבד אותך כי המקום בתוכי. אני צריך לכבד את ה', ומכבד את החבר מתוך אמונה שה' נמצא בתוכי. צריך לזכור חזק. שלום בית בנוי על אמונה.

כשאתה מכבד את אשתך, מצד האמונה שה' בתוכה, זה מביא לעשירות. לאחר גמר השידוך, מספרת לנו התורה, שכשרבקה הגיעה לאוהל שרה, הנר חזר לדלוק מערב שבת לערב שבת.

על מעלת נרות שבת כתוב בגמרא, שהם מסמלים את השלום בית. הלהבה של הנר עולה כלפי מעלה, ובאה ללמד אותך שהאמונה שאתה מעלה מעלה, זה המקור לשלום בית. אתה לא כועס על אשתך, כי זה לא היא, זה ה' קורא לך.

הנס הראשון שהיה באהל של שרה ורבקה, 'הנר הדולק', כסמל לשלום בית. הדבר הראשון שיהודי צריך לדאוג לו - זה שלום בית. השלב הבא זה 'ברכה בעיסה', כשיש שלום בית יש ברכה ושפע. והשלב השלישי 'ענן קשור על האהל'. אחרי שדאגת שבבית שלך יהיה אור, עכשיו תוכל להשפיע גם על הסביבה שלך כולה.

זה מסודר להפליא - נר דולק מערב שבת לערב שבת, מזה זוכים לברכה בעיסה, ברכה בתוך הבית, אחר כך ענן קשור על האהל. אם רק תרצה להשלים את עצמך, תתחבר אל ה', ואז ייטב לך. תמצא את ה' בכל דבר, ותקבל מנת חיים גדושה. יהי רצון שנזכה ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.

המשך מעמוד 1

עניתי לה: תדעי לך, הכל תלוי מה ההורים משדרים. אם הם מצדיקים את הבעיה הזאת 'אוי נכון, באמת, כמה אתה טובל, מה לעשות, אין לנו אפשרויות', הילד ימשיך להתלונן. וזה הדבר המסוכן ביותר.

אתה כהורה, אם תשדר שאתה מסכן, וקשה לך, הילד מקבל הצדקה להמשיך עם התלונות הללו. אבל אם האבא משדר "זה המצב, אלו הנתונים שה' שלח לנו, בואו נסתדר עם הנתונים האלו". אז הילדים מרגישים את זה וזה פועל בהם.

סיפרתי לאותה אמא, שכאשר אני חוזר משיחות בלילה, אין לי מיטה לישון עליה, כיון שהילדים הקטנים ישנים עליה, אני הולך לישון בחדר הילדים, אני ישן כשהראש והרגליים חצי בחוץ, אבל אני לא אומר שום מילה. בכך אני מעביר מסר: "טוב לי עם מה שיש. טוב לי בכל מצב". כשאתה ההורה מראה לילדיך שהכל בסדר, אז הם מתרגלים לחיות בכל מצב ולא גדלים כמפונקים.

תשתדל לא להחמיר את המצב. אל תעשה מעכבר פיל. שאתה הולך בדרך של אמונה, הבעיות מקבלות פרופורציה, לקחת את החיים בפשטות. כשה' בתמונה, אתה לא לבד!

האם אתה מחפש על מי להישען

חז"ל אומרים, שאדם 'המייקר' - מכבד את אשתו, או קונה לה תכשיטים וכדו', זו סגולה לעשירות. אני שומע מהרבה בעלים שהם משתדלים לקנות לנשותיהם מתנה לכל חג, והמינוס בבנק נשאר או תופח. אז אם-כן איפה אותה סגולה לייקר את האישה?

התשובה לכך היא, תלוי למה אתה מכבד את אשתך. אם אדם מכבד את אשתו בגלל שהוא מעריך אותה שהיא מיוחדת, היא יושבת עם הילדים על שיעורי בית, מסודרת, מכינה את הכריכים כל ערב. לכן הוא מעריך אותה, בגלל העשייה שלה. וזה נקרא 'אהבה התלויה בדבר'. הוא מעריך אותה בגלל המעשים שלה, אבל אם היא לא תשב עם הילדים לשיעורי בית ולא תכין כריכים בלילות, היא לא ראויה להערכה בעיניו. אדם צריך לכבד את אשתו, 'נטו' מצד האמונה, כי ה' הביא לו אותה, וה' נמצא בתוכה. הוא מכבד את ה' שבתוכה.

עם ישראל נמשלו לצאן, הצאן רוצה רועה. אנשים רק שומעים מישהו מדבר ואומרים לעצמם "זה בבא, הוא עושה ניסים, הוא קדוש...". אדם מחפש לעצמו כל מיני באבות למיניהם, אחר כך הוא שומע שמועות קשות ורעות, ומגלה שנפל בפח יקוש. בגלל שהמצב כל כך קשה, אנשים מחפשים על מי להישען. הם מחפשים ישועות, אז כל קנה רצוף שעובר על ידם נשענים עליו.

ואני שואל: למה לא לחפש את ה' תחפש את בורא עולם, תיצמד לצדיקי אמת.

תשלימו אחד את השני

ומכאן לביאור נפלא בפרשת השבוע.

כשאליעזר פוגש את רבקה, היא משקה אותו ואת גמליו, ואז הוא מביא לה נזם זהב. מבאר רש"י שנזם הזהב היה "כנגד מחצית השקל שהיה בקע לגולגולת".

המסר שאליעזר מעביר לה: "תקשיבי, את הולכת להקים בית, הדבר הראשון שאת אמורה לחפש ולדעת זה: **מחצית השקל**".

כשאתה הולך להקים בית תזכור שאתה רק חצי, אתה לא מושלם, אתה לא מתחתן מושלם, להיפך, אתה מתחתן חצי ואשתך גם היא חצי, ואתם

"רוצים לקבל 50 עלונים עד הבית עם שליח ולהפיץ בבית הכנסת או בסביבתכם הקרובה? חייגו 0548424530"

"אנחנו לא רק עלון אנחנו דרך לחיים יפים יותר"

"ההקלדה העריכה ההגהה הגרפיקה ההדפסה האריזה ההפצה עלינו- הזכות והברכה עליך"





אשת חיל

על הבמה במה קהל ואהבה

אני עומדת במרכז הבמה, העולם נברא רק בשבילי, הצופה היחיד בי הוא הבורא עולם... האורות נדלקים עליי אחד אחרי השני ואני רואה את עצמי ברור מרגע לרגע. כל נסיון, כל עשייה, מגלה לי את האמת הפנימית שבי העצלות, הכעס, הקנאה. מכל מלחמה - בשינה, באכילה, בתאווה, אני לומדת להכיר את עצמי

בבחינת "כִּי אֵשֶׁב בְּחֹשֶׁךְ ה' אֹר לִי". שיא המופע מגיע כשאני מגלה את השלילה דרך המצוות, דרך התפילה, דרך הקושי בקיום מצוות השבת, ואני מגיעה לשיא האמת שבי, כאן אני מגלה מתוך החיובי, מתוך המצוות את השלילה שלי.

אני משמיעה קול צעקה ושואלת אז איך זה? איך זה שיש לי קשר לקדושה? ואז בקול תרועה נדלק האור של מי שצופה בי האור של הבורא עולם ואני מצליחה לגלות את אור השם ומגיעה לאין עוד מלבדו!

פתאום אני מבינה שכל מצווה, כל חסד, השם מזכה לי ברחמי ואהבתו אלי. והשלילי הזה שבתוכי הופך להיות חיובי. כי דרכו אני מצליחה להגיע לבורא עולם. והרי לשם כך התכנסנו ונברא העולם, איזה אושר! איזה כיף! איזה שמחה!

הענווה שלי נחשפת ואני מבינה - אני לבדי! בסכנה! אני תלויה בך! אבא אל תעזוב אותי אפילו רגע אחד והחיבור הזה הופך לבחינת "כְּגִמְלָה עָלַי אִמּוֹ" כמו אמא שאוהבת את בנה ורוצה בטובתו האינסופית. סוף טוב הכל טוב אני קדה קידה והמופע הסתיים. לא שווה להישאר בחושך. יש נשים רבות שכל חייהן נשארות בחושך. לא מאירות ולא רואות את האמת הפנימית שלהן. הן מאשימות את הסביבה הבעל הילדים ההורים בכל הכעס, העצלות וה... ואינן זוכות לקשר המיוחד והנפלא לבורא עולם ומה שכן? עוגמת נפש וכאב על כל מה שהן הפסידו ולא קיבלו.

אבל אני. אני מוצפת בתודה על כל מה שיש לי. כי באמת לא מגיע לי כלום! וכל כך הרבה קיבלתי.

קיבלתי במה, קיבלתי קהל והכי חשוב שקיבלתי אהבה עצמית ואהבת השם.

שיתופים מפרי ידיה



סיפור לשולחן שבת

קודם כל הילדים להכנס בלי תור!

רבינו מרן הגרא"מ שך זצ"ל היה בצעירותו ראש ישיבה בעיר לוניניץ, והיה יהודי אחד יקר בבני ברק שזכה ללמוד איתו בימים עברו בלוניניץ ולגור בחדר אחד עם ראש הישיבה. לאותו יהודי היה מכולת בונה אחיעזר. יום אחד הוא הגיע אל הרב שך לספר לו שהוא זכה לארס אחד מילדיו, הרב שך מאחל לו "מזל טוב", ושואל אותו: "במה אפשר לעזור לך?" והלה עונה "אני נצרך להלוואות לקראת החתונה, וישנו גמ"ח גדול בירושלים שנותן הלוואות גדולות בתנאים נוחים. אולי ראש הישיבה יוכל לכתוב לי המלצה?" עונה לו ראש הישיבה: "בימים הקרובים אהיה בירושלים בישיבה של החינוך העצמאי" אני אפגש עם מנהל הגמ"ח הזה ואדבר איתו".



אחרי ימים ספורים, בנוה אחיעזר, המכולת מלאה אנשים, נכנסת אשה ואומרת לבעל המכולת: "הרב שך עומד בחוץ, יתכן שהוא רוצה לדבר אתך". כששמע זאת כמוכן מיד רץ החוצה. ומלבד זאת שהיה נדהם מעצם העניין שהראש ישיבה הגיע אליו, הוא שואל: "מדוע הראש ישיבה עומד בחוץ?" השיב הראש ישיבה בפשטות, בענווה: "אינני יכול להיכנס לחנות, החנות הרי מלאה אנשים, ואם אכנס יפנו לי את התור, ואינני יכול להיכנס בלי תור". ממשיך הרב שך "הייתי בירושלים, דברתי עם מנהל הגמ"ח והעניין מסודר, אתה תקבל את ההלוואה הכי גדולה" והלה נדהם: "הראש ישיבה צריך היה לבוא? הרי היה יכול לשלוח שליח!" השיב לו: "כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו אם דל ואם עשיר וזאת מן החמורות ומן העקרים הנדרשים מן האדם!"

היתה תקופה ששרר משבר במוסדות החינוך העצמאי של הגאון רבי אליעזר מנחם שך זצ"ל. באו עשירים מופלגים מאמריקה לעשות אצלו אסיפה ולמחרת לנסוע מיד חזרה. אותו ערב לא הכניסו אף אחד. והנה מגיע אב עם ילד בן 12. אמרו שא"א להכניס אותו, אמר שהוא רוצה ברכה מהראש ישיבה, אז לא סגרו את הדלת. חשבו, ברכה, נכנס ויוצא. שאל ראש הישיבה: "איזו ברכה אתה רוצה?" והילד אומר: "ברכה בלימוד" - "אתה לא לומד?" - "לא!" - "למה?" - "אין לי חשק!" - "למה אין לך חשק?" - "כי אני לא מביין!" אז הרב שך אומר לילד: "מי אומר שאתה לא מביין? הנה תראה! מה למדת השבוע?" - "אלו מציאות". הרב שך ניגש אל הארון, מוציא שתי גמרות 'אלו מציאות' סוגר את הדלת ואומר לילד - "שב", והתחיל ללמוד את הסוגיא "יאוש שלא מדעת..."

והרב שך מסביר לילד מלה במלה, שואל אם מביין את זה, אם כן מה הגמרא תירצה וכו', זה התארך אולי שעה, שעתיים, אבל זה היה נראה לילה ארוך, כולם עמדו בחוץ בעצבנות, הוא לימד אותם שם את כל הסוגיא, את כל התוספות, "נו כבר הבנת? אז מה עכשיו אתה אומר? מה התירוץ?" בסבלנות מרובה, כמי שאין לו שום בעיה. אחרי שגמר אמר לו: "נו, עכשיו אתה מביין?" הילד פרץ בבכי: "כן, עכשיו אני מביין". הרב שך יוצא אח"כ אל האורחים ואומר להם: "אני נורא מצטער, אני לא יכול עכשיו לדבר עמכם". הוא הוציא את כל הכוחות על הילד, והתפזרה האסיפה עם העשירים... זה סיפור מדהים. העשירים באו למען המוסדות, אבל בשבילו היה הכל לילדים.

מספר זכרונם לברכה

קו החיזוק היומי
בחיים אל תרגישו לבד!!!
תעלו על קו!!! מחכים לכם
בטלפון: 03-3090990

לחוצים?

מתמודדים?

מוטרדים?

בחסות:

צריכים מוניות

חיגו: 1700700622

