

לע"ג יונה בת חייה ורומיה
להקדשת העליון 054-8424-530

פרשת בלק

גיליון 180 | תש"פ
ס"ו ע"ג | דרך הבעש"ט ע"ר. 580660942

דרך הבעש"ט

דרך האנוחה הפשוטה

כולם מתגייסים להשלים את המלאכה ולהגיע ליעד! קניית הציוד עבור שידור השיעור בכל העולם באיכות HD עמוד 4

הדל"ג	מוצ"ש	ר"ת
19:13	20:31	21:06
19:28	20:33	21:03
19:21	20:35	21:07
19:29	20:32	21:04

בחסות: צריכים מונית? 1700-700-622



דבר המערכת

"הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב" (במדבר כ"ט) בלעם מתנבא על עם ישראל את הנבואה של "לבדד ישכון" לכאורה הבדידות המדוברת כאן מובאת כמעלה ולא כחיסרון... והנה כידוע לכולם חלק מהתמודדויות התקופה שבה אנו נמצאים מגיעות מהשפעת הבידוד הקשה שמשפיע לרעה על אנשים רבים, ולא משנה עד כמה חסונים וחזקים היו הם לפני ה'קורונה'... וכאן המקום לשאול איך יתכן שבלעם משבח ודוקא את הבדידות של עם ישראל? ואדרבה לכאורה היה מתאים יותר לשבח את עם ישראל על הקהילתיות ועל החברה בהם מאשר על הבדידות...

וכן ענה לי הרב כששאלתי אותו על כך: אכן הבדידות לכשעצמה חיסרון היא, אך כשהיא עם ה' זו מעלה!!! והרחיב לי את הדברים: הבדידות של עם ישראל מביאה אותך להיות יותר קרוב אל ה' עקב כך, וזו היא מעלה גדולה! הבדידות של הגויים היא לעצמם! ומובילה אותם לריבוי תאוות (ליתאוהו יבקש נפרד...) ואצלנו זה עם השם! הוא אומר: גם שאני לבד אינני באמת לבד, כי השם איתי! וזה בעצם מביא אותי להתחבר עם כולם, על ידי שאני רואה שאני לא יותר טוב מאף אחד וגם הויכח, אף אחד לא יותר טוב גם ממני אלא כולנו יחד עם השם!

למעשה אם תראו זו "דרך הבעש"ט" המיוחדת והמאחדת והמאחיבה את כולנו אחד על השני! כולנו אותו דבר וכל אחד זוכה לרחמים של השם לפי תפילותיו ולפי כמה שהוא מכיר את התלות שלו בבורא עולם! יסודות ה'דרך' שאנו זוכים לשמוע בשיעורי הרב הי"ו, המפכים ממעיינו של הצדיק ר' אשר זיע"א, פותחים לנו את הלב להכיל את הסובב אותנו, ולהגיע לצעד אחד לפחות של "אהבת ישראל" מתוך אמת, והכרת מקומו האמיתי!

אשרינו שזכינו לדרך הזאת!!!

שבת שלום ומבורך שלכם העורך

עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה

האם בלעם הרשע היו תלמידים? | שני עולמות עם הבדל כחוט השערה

השיעור שלפניכם הינו מתוך קו השיעורים "דרך הבעש"ט" כדי להאזין לשיעור חייגו: 03-30-90-900 והיכנסו לשלוחה 10334 ודלגו במקש 8 עד הפרשה המבוקשת.

עד כאן השאלות שלנו להיום, היום אנחנו נדבר על שלושת המושגים "עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה". את היסוד של הדברים מביא הרב יהודה אריה לייב אלתר האדמו"ר מגור, בעל ה'שפת אמת'...



המאמר השבועי מאת הרב שליט"א

כתוב בפרקי אבות פרק ה' משנה י"ט "כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו.

עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא, שנאמר (משלי ח) 'להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא'. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת, שנאמר (תהלים נה) 'ואתה אלקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו מיהם, ואני אקטח בך'.

השאלה הראשונה שלנו היא שבתחילת המשנה אמרו כבר מה ההבדל בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם הרשע - אז מדוע בהמשך שוב נשאלת השאלה מה ההבדל ביניהם? בשביל מה לשאול שוב "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע?"

ושאלה שניה ואחרונה להיום, ה'שפת אמת' זיע"א שואל מה זאת אומרת "תלמידיו של בלעם הרשע" - בשביל להיות מושחת צריך להיות תלמיד? כאילו מה, יש לתלמידים הללו שיעורים והתוועדויות? בלעם הרב והם התלמידים? יש פה מה ללמוד בכלל? צריך ללמוד להיות פרא אדם?

ובקצרה: מה ההבדל בין תלמידי בלעם לתלמידי אברהם?

03-30-90900 | מאזינים

לקו השיעורים העולמי | 24 שעות ביממה

מארצות הברית וקנדה חייגו: 646-585-2987 | לחיזוק היומי: 03-30-90-990

דרך הבעש"ט ע"ר

בנק לאומי סניף 856

מ.ח. 5335809

אנחנו כאן בשבילכם!

מוקד הפנת העליונה והמומנת שיעורים:

050-373-9010

הפשו את הפעילות שלנו גם בלוח "נדרים פלוס" תחת השם: דרך הבעש"ט

איך זוכים לנפש רגועה...?

ברגע שאדם אוחד שאת העשייה החיובית שלו הקב"ה נותן לו לעשות אז זה "עין טובה", אחרי העשייה בפועל עם ההכרה שהקב"ה זיכה אותו בזה אז מגיעים ל"רוח נמוכה" - להכיר שהוא מציאות של תאוה וגשמיות רק שה' מציל אותו, ואז מה תהיה התוצאה? "נפש שפלה", הנפש הבהמית שלו נרגעת, כל מי שישתכל עליו יקנא בו...

הוא יזכה לשמירה של הקב"ה, אין לו מערבולות או שיגעונות, הנפש שלו רגועה, אתה תראה אותו רגוע ושמח בחלקו.

"נפש שפלה" זה תוצאה של "עין טובה", הוא רואה בכל פעולה את הרחמים של ה', המטרה שלו זה להיות נמוך ולראות כמה אבא איתו, ולא כמו בלעם שאומר "תתכופף לה' כדי שתגדל ותהיה צדיק..." לתלמידיו של בלעם הרשע יש "עין רעה" - כלומר עין שרואה רע, "אני התגברתי הבוקר", "אני נלחמתי עם עצמי וכיבדתי את אישתי", "היה בא לי להחזיר לאישהי מנה אחת אפיים אבל שתקתי", ככה הוא יוצא בעל צדיק!

"בא לי לקחת מִבְּלֶק מלא כסף וזהב, בא לי לרושש אותו אבל אני מכניע את עצמי לבורא עולם" - ככה תלמידי בלעם הרשע מדברים...

"ישיבה של מצוינים"

לאן הרוח נושבת בבית מדרשו של בלעם? מה קורה אצלו בישיבה? "רוח גבוהה" - אומרים לך "זו ישיבה של מצוינים", בלעם היה אומר לתלמידיו "חבר'ה, המוטו שלנו זה להתגבר, להילחם ולעבוד קשה, רק כך תהיו ראשי ישיבות, דיינים ואולי גם בעלי רוח הקודש, כל אחד פה יהיה הר אדם. אנחנו נוציא מפה 'קטישות', 'ארטילריות', אנחנו נהיה סירת מטכ"ל, נהיה חבר'ה רציניים, אנחנו נראה לכולם מי אנחנו, רק תהיו בהכנעה, בא לך לעשות משהו - תתאפק! בא לך לענות לחבר שלך - שתוק! רק ככה תגדלו..."

ומה תהיה התוצאה בשטח? "נפש רחבה" - מכיוון שהמטרה היא גדלות אז אפילו שהוא כל היום יגיד "אני שותק ומוותר" - התוצאה בשטח תהיה "נפש רחבה" - הוא כל היום יהיה בוער, גועש ורועש, הנפש הבהמית תקרע אותו לחתיכות...

אתה אף פעם לא תהיה 'גדול', נמוך היית ונמוך תישאר, אין אצלנו מצב של 'גדול', יש אצלנו בסך הכל שני מצבים: יש "שֶׁה אֵבֶד" ויש שֶׁה עם רועה, אבל הבן אדם תמיד ישאר שֶׁה...

תשאלו את החתן...

תראו אותו בחור צעיר לפני שהתחתן, הוא היה תלוי בין שמיים לארץ, הוא בכה כל הזמן "מאיין יבא עזרי", היכן אני אמצא את בת הזוג שלי?" שנה אחרי שהוא התחתן ועדיין אין תשובה חיובית, הוא ישר בוכה "יואו, מה עם ילדים? למה אין לנו ילדים?" רגע, אבל מאיפה בא לך השידוך? גם על השידוך לא ידעת מאיפה הוא יבוא וה' שלח לך אותו...

אבל הוא שכח מזה, הזיכרון שלו קצר... אחרי שנתיים סוף סוף הם קיבלו תשובה חיובית והוא רק משמחה, הוא שכח את השנתיים שהוא בכה. הילדים קצת מתבגרים ועכשיו מגיע

לא אני מוותר בשביל הקב"ה אלא ה' עוצר אותי, אני מבחינתי 'לטרוף' הכל..."

סיכום ההבדל בין אברהם לבלעם

נעשה סיכום, ההבדל הראשון הוא שבלעם אומר להיות בהכנעה כי אם תלמד כל היום, תהיה רציני ותשמור על העניינים אז בסוף אתה תהיה קדוש כמו ה'בבא סאלי', אתה תגיע להישגים מרהיבים!

אברהם אבינו אומר כמה שתיכנע ותיכנע זה לא יעזור לך, אתה תישאר אותו הדבר... אבל מה? אתה תזכה שאבא שבשמיים יהיה איתך תמיד.

ההבדל השני הוא שבלעם אומר "אני נכנע לקב"ה", מי שהולך בשיטה של בלעם הרשע אומר לעצמו "הבוקר היה לי קשה לקום אבל קרעתי את עצמי לחתיכות, ויתרתי על מזון, ויתרתי על מיטה חמה וקמתי לתפילה", ומי שהולך בשיטה של אברהם אבינו אומר "לא ויתרתי על כלום, אני עדיין רוצה להיות במיטה מתחת לשמיכה, קמתי רק בזכות הרחמים של ה'".

כתוב בספר ישעיהו פרק י' "הִיתָפָאֵר הַגְּרֹזָן עַל הַחֲצִבָּ בּו" - כך אברהם אבינו מחזיק מעצמו, אם הגרזן יכול היה לדבר הוא היה אומר "מה אני בכלל? אני תחתית את העץ? הבוס החזיק אותי ביד שלו וחתך את העץ, אני עצלן גדול, אני רוצה כל היום רק לשכב במיטה..."

מה היא "עין טובה"?

עכשיו תבינו נפלא מה שכתוב במשנה "עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו". מהם שלושת הדברים הללו?

העולם אומר "עין טובה" זה שהבן אדם מפרגן לכולם, אם אומרים לו "שמעת? שמעון קנה מכונת חדשה..." אז הוא עונה "למה לא? בכיף, שיהיה לו לבריאות...", יש לו "עין טובה" על הזולת, הוא מפרגן לכולם, כך העולם מסביר...

אבל למען האמת "עין טובה" פירושה ההסתכלות שבה אתה רואה את ה', שבכל פעולה שאתה עושה אתה רואה את הטוב של ה', כשבן אדם מתגבר וקם בבוקר לתפילה אז הוא לא חושב "איזה יופי, התגברתי הבוקר וקמתי לתפילה, אני עולה בסולם שלב שלב...", אלא הוא רואה את הטוב והחסד שהקב"ה עשה איתו, "הנה ה' ריחם עליי, ה' הציל אותי מהתרדמה העמוקה שלי, אני בטבע שלי רק רוצה לישון, הקב"ה הוא ה'מְעוֹרֵר יְשִׁנִּים וְהַמְקִיץ נִרְדָּמִים', מי יכול להעיר אותי אם לא הקב"ה?"

המטרה של אברהם היא "רוח נמוכה"

מה המטרה אצל אברהם אבינו? "רוח נמוכה" - המטרה אצל אברהם היא לא להגיע להישגים, הרוח שנושבת אצלו זו "רוח נמוכה", אברהם אבינו היה מלמד את תלמידיו שכל לימודי התורה שלהם זה כדי להגיע להכרה של "בהמה הייתי ובהמה אישאר", "בְּהֵמוֹת הָיִיתִי עִמָּךְ" - במציאות שלי אני בהמה שה' מרחם עליה, הקב"ה שומר עליי לא לעשות שטויות...

דוד המלך לא אמר "בְּהֵמָה" אלא "בְּהֵמוֹת" - אנחנו כל סוגי הבהמות יחד...



הילדים לא עוזרים בבית

שאלה:

יש לנו 5 ילדים ב"ה. הגדול בן 17 והצעיר בן 9, סה"כ 4 בנים ובת. בעלי היקר ואני עובדים קשה. אנו נתקלים במאבק כוח מולם בנושא סיוע במטלות הבית. אנו כוזג חזית אחת מולם בדרישה לחובות כפי הזכויות בבית אך נתקלים בחוסר שיתוף הפעולה.

מה עושים?

תשובה:

שאלתך חשובה מאוד! עתה שכדאי לקחת את הילדים אחד אחד, לשיחה אישית. לא ב"דקת האפס", ולהסביר בדרכי נועם כמה זה "תרום" להם להמשיך החיים. ושע"ז הם בעצמם ילמדו לעזור בבית שהם יקיימו... כמו"כ, מי שעושה חסד, מעורר עליו מידה כנגד מידה, שיעשו איתו חסד משמיים.

כמו"כ ניתן לשלב במצעים ותגמולים על כך, והמון חיזוקים על כל פעולה חיובית ולהדגיש את ה"מאמץ" והעבודה מצידם ושה ממש ראוי להערכה. בהצלחה רבה...

יש לכם שאלה???

פנו אלינו במייל בלבד!

derech.alon@gmail.com



הבדל דק מאוד בין אברהם לבלעם...

שימו לב, ההבדל בין השיטות הוא מאוד דק ולכן זה מבלבל. המסר הוא אותו מסר - גם אברהם אבינו וגם בלעם אומרים לך להיות בהכנעה, אבל אברהם אבינו אומר לך להיות בהכנעה כי רק ככה ה' יהיה איתך, ובלעם אומר לך להיות בהכנעה כי רק ככה אתה תהיה צדיק ובעל חשיבות, עד כאן ההבדל הראשון... ההבדל השני הוא שאצל אברהם אבינו זה לא "אני בהכנעה" אלא זה "ה' מזכה אותי להיות בהכנעה", לעומת זאת בלעם אומר "אני בהכנעה! אני נכנע לבורא עולם", וכמו שבלעם בעצמו אמר "לא אוכל לעבד את פי ה' אֶלְקֵי לְעִשׂוֹת קִטְנָה או גְדוּלָה, אני הולך עם ה', אני נכנע אליו, אני בהכנעה..." אברהם אבינו לא אומר "אני בהכנעה" אלא "ה' מזכה אותי להיות בהכנעה, למען האמת אני שיא הגאווה אבל ה' מכניע אותי, יש לקב"ה את השיטות שלו לגרום לי לא להתגאות..."

היסוד של בלעם הוא "גדלות"!

מכיוון שבלעם אוחד "אני בהכנעה" אז היסוד הראשוני שלו הוא 'גדלות', "אני צדיק, אני נכנע לבורא עולם כדי שיעזור לי להיות יותר צדיק ויותר גדול", הוא מתחיל עם גדלות וגאווה, "אני בהכנעה, אני מכופף את עצמי... אמנם אני רוצה כסף וזהב - אבל בשביל בורא עולם אני מוכן לוותר על זה, בורא עולם מבחינתי מקום ראשון", בלעם מוכן לוותר על כל הרצונות שלו לכבוד ה', וואו! איזה צדיק... אברהם אבינו אומר לך "אני לא מוותר על הרצונות שלי אבל ה' לא נותן לי להגשים אותם, ה' עוצר אותי,

חיזוקים, הדרכה, אמונה, זוגיות, הדרך של כולם!!!

שינוי דרך

כן! זה אפשרי לחיות חיי נישואין באשר והערכה הדדית בכל מצבו! בואו לגלות איך השינוי קורה מסך!





תגלה את הייחודיות שלך!!!

כתוב בפסוק "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב" - בלעם קלט שהמעלה של עם ישראל שקיבלנו מיעקב אבינו זה להיות "בְּדָד", להיות לבד, לא להתערבב עם כל העולם... לא!

"בְּדָד" זה אומר לבד... לבד מול אומות העולם, אבל לא רק זה, אלא לכל יהודי יש את הלבד שלו מול האחרים, "הן עם לבדד ישכון" - "ישכון" זה מהמילה שכיינה - כלומר יהיה לך רגיעות ושלווה רק אם תהיה לך את נקודת ה"בְּדָד".

"ובגוים לא יתחשב" - אתה לא אמור לראות מזה אמריקאי עושה ולהגיד "אהה! ראית?! תראה איפה הוא מטייל, תראה מה הוא אוכל ושותה... גם אני אעשה ככה!" לא! ממש לא! אתה לא אמור לעשות מה שהוא עושה - "הן עם לבדד ישכון"... אתה יהודי!

"מה טבו אהליך יעקב משכנתיה ישראל" ממה בלעם התפעל? מה כל כך מיוחד כאן? אלא אמור רש"י "ראה פתחיהם שאינן מכוונים זה מול זה" - הפתח של ראובן לא מול הפתח של שמעון, ראובן לא רואה מה קורה אצל שמעון, שמעון לא רואה מה קורה אצל לוי...

כל אחד והסגנון שלו, כל אחד והייחודיות שלו...

זה "לבדד" - תגלה את הייחודיות שלך, את הנקודה המיוחדת שלך...

לכל יהודי יש מתיקות מיוחדת ששייכת רק לו, תפוח זה לא אפרסק, שזיף זה לא אגנס ואגנס זה לא מנגו...

כל יהודי הוא פרי מתוק לכשעצמו! התפקיד שלך זה לא להיות חקיין, לא להיות 'בן אדם' שמחקה את הזולת... תהיה מי שאתה!

תבקש מהקב"ה "הורני ה' דרךך אהלך בְּאִמְתָּךְ" - תתפלל "אבא, תראה לי מה הנקודה שלי פה בעולם הזה, מה התפקיד שלי שבשבילו הורדת אותי לעולם...", זה מה שה' מצפה ממך...



שיעורי 'הדרך' נפלאים ונוספים מחכים לכם בקו התוכן של "דרך הבעש"ט" 03-30-90900 שלווחה 191



הם חוזרים הביתה מהעבודה בדיכאון, הילדים שלהם רואים כל הזמן פרצוף ט' באב, וכל זאת כי לא מצליח להם להיות 'גדול'... יהודי אחד שאני מכיר הפסיק לדבר עם תלמיד שלו כי הוא הביא לו בחופה את ברכת "יוצר האדם" שהיא ברכה קצרה. מסכן! הוא הפסיד תלמיד בגלל כבוד...

שתלך בדרכו של אברהם - רק תרויח!

אלו שהולכים עם אברהם אבינו נהנים פה בעולם הזה, הם רואים בכל מקום את אבא, "כלום לא מגיע לי אבל ברוך ה' על מה שיש לי, יש לי מעל ומעבר לעומת מה שמגיע לי באמת..." תלמידי בלעם הרשע מרגישים שמגיע להם ארמון מזהב עבור הפעולות הנשגבות שלהם, אבל הם נמצאים בסך הכל בארמון כסף אז הם 'אוכלים' את הלב ולא מרוצים מהחיים... אמרתי לו "תגיד תודה שהתייחסו אליך בכלל, אתה עוד מתלונן על איזו ברכה קיבלת!?"

תהיה נמוך - תרויח!

אבל יש צדיקים שכל אחד מהם מרגיש שמגיע לו צעקות ועלבונות, הוא מסתובב בבית ובשכונה 'נמוך', מי בכלל אמור להתייחס אליו? הוא מגיע לחתונה ובעל הבית מושיב אותו ליד שולחן ומגיש לו שניצל, ישר הוא קופץ "וואי, איזה חיים יפים!" אתה תראה אותו אוכל את השניצל ונהנה, מגיע המלצר ושואל "אפשר להביא לך תוספת?" והוא עונה "למה לא? בכיף, תודה שאתה חושב עליי, תרעיף עליי כידי ה' הטובה עליך..." אותו אחד שהביאו לו את ברכת "יוצר האדם" בחופה והלך הביתה מאוכזב, גם הפסיד תלמיד וגם הפסיד שניצל...

שהקב"ה יזכה אותנו לצלכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון

צידה ל'דרך':

- "עין טובה" - פירושה ההסתכלות שבה אתה רואה את ה'. שבכל פעולה שאתה עושה אתה רואה את הטוב ש' ה'!
- "רוח נמוכה" - להכיר שאנחנו מציאות של תאוה וגשמיות, רק שה' מציא אותנו.
- "נפש שפלה" - ההולך ב"דרך הבעש"ט הנפש הבהמית שלו נרגעת, כל מי שיסתכל עליו יקנא בו... הוא יזכה לשמירה של הקב"ה, אין לו מערבויות והנפש שלו רגועה, אתה תראה אותו רגוע ושמה בחלקו.
- אתה אף פעם לא תהיה 'גדול', נמוך היית ונמוך תישאר, אין אצלנו מצב של 'גדול', יש אצלנו בסך הכל שני מצבים: יש 'ש' אבד" ויש 'ש' עם רועה, אבל הבן אדם תמיד ישאר 'ש'...

חברים יקרים! קבלו על עצמכם להפיק ולהשתתף להפצת דרכו של הבעש"ט לקרוב הגאולה. ותזכו לראות ישועות! 054-8424-530

הזמן של חינוך הילדים... מסכן! הוא מסתבך עם הילדים, הוא לא יודע איך לחנך אותם, וככה זה בכל שלב בחיים. כל פעם ה' מראה לבן אדם שהוא חתיכת כבש מסכן, זה מה שאנחנו - מסכנים!

מה כדאי להיות? אריה או כבש?

כתוב בספר תהילים פרק קי"ט "תעיתי פֶּשֶׁה אֲבֹד בְּקֶשׁ עֲבָדָךְ" - אומר דוד המלך "אבא, אני בסך הכל שֶׁה שְׁהוּלֵךְ לַאיבּוּד", השאיפה של דוד הייתה להיות אריה, הוא ביקש מהקב"ה "תהפוך אותי להיות אריה", הרי אין אריה אבוד, אבוד מי שנמצא לידו... לדוד המלך נמאס להיות "שֶׁה אֲבֹד", הוא רצה להתקדם בחיים... במזמור כ"ג שאנחנו אומרים בליל שבת דוד המלך אומר "מְזִמּוֹר לְדוֹד ה' רַעִי לֹא אֶחְסֶר" - כאן כבר דוד המלך מצא את הרועה, דוד המלך החליט להישאר כבש, דוד המלך אומר "אבא, מצאתי אותך!" דוד המלך קלט שהמטרה היא לא להפוך מכבש לאריה אלא להפוך מכבש ללא רועה לכבש עם רועה, וזה ההבדל הגדול!

איך תדע מי אתה?

איך אדם יכול לדעת אם הוא מתלמידיו של אברהם או מתלמידיו של בלעם? בשטח אנחנו רואים את כולם בהכנעה וזה מאוד מבלבל! לכן חז"ל שואלים "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע?" הרי שניהם נמצאים באותו בית המדרש ושניהם לומדים תורה, רק אחד לומד תורה ואומר לך "אני לומד תורה כדי להיות דיין או לפחות רב עיר באיזה מקום", והשני אומר לך "אני לא יודע מה אני עושה פה, כל שורה שאני לומד זה הרחמים של ה', אני מצד עצמי רוצה בכלל להיות במקום אחר, ה' מציל אותי, זה נס אחד גדול שאני כאן".

בשטח אתה רואה את שניהם בבית המדרש, ההבדל ביניהם הוא פנימי - "נֶפֶשׁ רַחֲבָה" או "נֶפֶשׁ שֹׁפְלָה". אחים יקרים, לכולנו יש את הבעיה הזאת, לא סתם חז"ל אמרו "תלמידיו של אברהם אבינו" ו"תלמידיו של בלעם הרשע" - תדעו לכם שאני כל יום נע בין "תלמידיו של אברהם אבינו" לבין "תלמידיו של בלעם הרשע", לכולם יש את הזיגזג הזה, לכולם יש בראש מחשבה שאומרת "אני גדול!"

כדאי לבדוק את המחשבות

תבדקו טוב טוב אם אין לכם מחשבות של בלעם הרשע להיות 'גדול' או להיות משהו חשוב... מי שהולך עם ה' יש לו שמירה ורגיעות. אומרים חז"ל "תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין פֶּעוּלָם הָאֵה וְנוֹחֲלִין פֶּעוּלָם הָאֵה" - מי שהולך בדרך של אברהם אבינו כבר בעולם הזה הוא נהנה, כבר פה הוא מרגיש שלוה ושמחה, לא רק בעולם הבא אלא גם פה הוא נהנה מכל רגע. על כל דבר אתה תשמע אותו אומר "וואי, איזה רחמים, איזו רגיעות, הנה ה' איתי, תראה איזו סיעתא דשמיא..." "אֲבֹל תִּלְמִידֵי שֶׁל בְּלַעַם הָרָשָׁע יוֹרְשִׁין גִּיהֶנְם וְיִוְרְדִין לְבָאָר שְׁחַת" - בגלל שכל הזמן העסק בוער אצלם, כבר פה הם 'יוֹרְשִׁין גִּיהֶנְם', הם כל הזמן בתסיסה, כל הזמן הם מתמודדים עם ריבוי התאוות שלהם, אין להם רגע אחד של שקט, אין להם שמחת חיים...



בְּקָרוֹב! שִׁידוֹר חֵי HD פרטים בעמוד 4



מה היא "דרך הבעל שם טוב"?

"דרך הבעש"ט" נותנת לכל אדם את האפשרות והזכות להיות צדיק גם אם נפל בנפילות הקשות ביותר.

☞ ☞

מה היחודיות של הדרך משאר הדרכים?

היחודיות של "הדרך" בזה שהיא אומרת כך שאתה עם התכונות ועם המידות הלא פשוטות שלך וגם אם הם הנמוכות ביותר, דווקא מהם נבזכותם אתה יכול להגיע לתיקון השלם שלך! ב"דרך הבעש"ט" אדם לומד לקבל את עצמו ולהתחיל לאהוב את עצמו. עם כל מה שיש בו!

☞ ☞

מה הם המקורות התורניים

של "דרך הבעש"ט"?

"דרך הבעש"ט" מקורה בהררי קודש אצל גדולי תלמידי הבעש"ט, בעל ה"פרי הארץ" (ר' מנחם מנדל מויטבעסק זיע"א) וה"תולדות יעקב יוסף" (ר' יעקב יוסף מפולנאה זיע"א) וגדולי החסידות זיע"א. הנחלת דבריהם באור המיוחד של "דרך הבעש"ט" שמענו וזכינו לקבל בבית מדרשו של הצדיק ר' אשר זיע"א.

☞ ☞

למי בעצם דרך הבעש"ט מתאימה?

לכל עם ישראל! לא יוצא מן הכלל.

☞ ☞

מה נקרא שאני הולך ב"דרך הבעש"ט"?

ללכת ב"דרך הבעש"ט" משמעותה ללכת בהכנעה ובשתוק

כלפי הזולת אבל מתוך הכרה ותפילה שזה לא השני עומד בדרכי אלא הקב"ה. גם בשעת נפילה אני לומד שזה המציאות שלי ללא הרחמים של השם ומיד זועק אליו. וגם בשעת הצלחה לא שוכח שהכל בעצם רק רחמי הגדולים עלי ושאינני ראוי כלל, ולבקש רחמים על המשך.

☞ ☞

מה היא מטרת "דרך הבעש"ט" בעולם?

להביא לאחדות אמיתית המתבקשת בכלל ישראל לכל גונו ושבתיו ומתוך הכרה שאני לא יותר טוב במאומה מהשני. להחדיד את האמונה בהשגחה פרטית. לראות את השם בכל צעד בחיים דבר שממילא מקרב את הגאולה!!!

☞ ☞

מדוע הדרך הזאת נקראת "דרך הבעש"ט"?

זאת הדרך שהאיר הבעל שם טוב הקדוש בעולם ש"אין עוד מלבדו" כפשוטו והשגחה הבורא על כל פרט ופרט! ושנית, ללמדך שכל רגע ורגע אתה רק בדרך ולא הגעת עדיין לשלמות!

☞ ☞

איך אפשר להכיר מקרוב את הדרך הנפלאה

שקוראים כאן בעלונים?

ברוך השם שזיכה לנו את מערכת השיעורים הנפלאה בטלפון ואפשר לחייג 24 שעות ביממה ולזכות לינוק מים חיים מבארם של הבעל שם טוב ור' אשר זיע"א



מספר הטלפון להאזנה: 03-30-90-900

מארחות הברית: 646-585-2987

ניתן להזמין שיעורים אצלך בבית, לפרטים:

050-373-9010

☞ ☞



ההקדשות המרכזיות

לעילוי נשמת מסעודה בת חנה

לעילוי נשמת גיא בן דוד

לעילוי נשמת אשר בן ציפורה

להצלחה וכל הישועות מושפחת נדב ה"ו

להצלחה וישועה אושרה בת אסתר

להצלחה וישועה שלמה בן יסמינה

להצלחה וישועה כרמלה בת ג'זל

להצלחה ולכל הישועות אורי בן הילה

להצלחה נהוראי בן מוריה



ואלה יעמדו על הברכה

להצלחה וכל הישועות: מש' מן ה"ו, מש' לוי אברהם ה"ו, מש' תום ה"ו, ננאל שמעון בן ד'יה, משפחת צברי ה"ו, ולהצלחת עם ישראל והגאולה השלמה, אמן.

לרפואה שלמה: הרב יאשיהו יוסף בן זרחי, היה ברכה בת בתיה, רוביזה בת פרח, טועה בת מוריה, אורי בן ג'ליש, שלמה בן מיטל, שמואל יוחנן בן אהובה, מרים בת סעדיה, יצחק בן חיים, מיכל בת דינה.

לדיווג הגון: ג'לי בת פזית, היה בת יהודית.

לעילוי נשמת: הרב אשר פריינד בן אריה מרדכי, שלום בן חנה, ציון בן בוליסה, פרידה בת מסעודה, ויקטוריה בת פרידה, יעקב, שושנה וליאורה בני פרידה, שגית בת בלה, יצחק, פרידה ומשה.

וסופי בני ויקטוריה, אברהם בן שמחה, יוכבד בת חונצה, גיא בן דוד, רבי חיים אבישלוס בן בלנקה, יצחק בן שרה, אברהם בן חסיבה, יוסף בן יוסף עניקי, ת.ג.ב.ה.



ציטוט מר' אשר זיע"א לאחד החברים:

אתה בעצם אינך מסוגל להרים פרויקט כזה - כי יותר מדי חשבת!!!

כאשר הקדוש ברוך הוא מטיל תפקיד על האדם, הוא נותן לו גם את כל האבזורים והכוחות הדרושים למילוי התפקיד בלי שום בעיות. הבעיות מתחילות, לאהר שהאדם מתחיל בשאלות...



פתחנו לך צוהר לאולם של הדרך
ושאורי אמונה! אשר פתוח לפניך
24/6 בהאזנה טלפונית, וידאו יומי,
אלון שבואי, ואוד...
והכל שבאיך!!!

תוכן עשיר ומגוון לחיים טובים יותר!



מערכת השיעורים שלנו בקו: 03-30-90-900

מחיוג ארה"ב: 646-585-2987

(וואטסאפון) קו החיזוק יומי! 03-30-90-990

להזמנת שיעורים ברחבי הארץ: 050-373-9010

חפשו גם: דרך הבעל שם טוב הערוץ הרשמי

לקבוצות הוואטסאפ: שלחו הודעה ל 058-313-9000

הבהרה חשובה מאוד!

גדולי ישראל הורו להתרחק

מהאינטרנט ודומיו.

אין בפרסום זה שום הוראת היתר כלל וכלל!



לקבלת העלון למייל...

derech.alon@gmail.com



הזדמנות נדירה!!!
אתה זוכה להיות שותף
לדרך של הצדיק!
054-8424-530
השיעור השבועי של 'הדרך' יכול לעבור כל שבוע
בשידור חי (HD) לרבות יהודים בכל העולם!!!
השתתף בקניית הציוד בסכום סמלי של 101/180/260 ש"ח
באופן חד פעמי בלבד, כדי שתוכל להיות רגוע
שיש לך חלק בזה!!! ♥ (גם מכספי מעשר)