

אהבת תורה

מבית גיליונות 'גנזי מלכים'

מגזין תוכן מיוחד בענייני כתיבת ספר תורה
והסגולות המיוחדות בפרט בימים אלו



גיליון מיוחד
לרגל חג השבועות ה'תש"פ

שבבי הוד

ספר התורה של מרן ראש הישיבה
הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל



על ידי קיום מצות כתיבת ספר תורה בערב חג השבועות, נתרבה קדושה בעולם...

בשמחתו, ואף רקד עמו ריקוד נרגש. אותו יום של מעמד סיום כתיבת ספר התורה, היה אצל רבינו זצ"ל כיום טוב ממש, ואת הסעודה ביקש לערוך בבשר כסעודת מצוה, והיה שרוי בשמחה גדולה.

באותו מעמד חילק רבינו לצאצאיו שיחי, את הספר 'ליקוטי פלא יועץ', כאשר הוא כותב בדברי הקדשתו על גבי הספר: "מה שאתם חביבי מקבלים את הספר הקדוש 'ליקוטי פלא יועץ', ביום שזכיתי בעזרת השם יתברך, לקיים מצות כתיבת ספר תורה, הוא יום חמישי ב' סיון, ערב שלושת ימי הגבלה, שנת השמיטה ה'תשס"ח - היא בשבילכם הוראת דרך לקיים רצון הקב"ה כראוי, מאת הסבא"... בחג השבועות דאז, לקראת תפילת ותיקין, הופיע רבינו בבית המדרש "אהבת חסד", ובידו "מנחה חדשה לה' בזמנה" - ספר התורה שזכה לכתוב, וכדברי הרב עוללות אפרים (סימן ק"מ, וכפי שהביאו בשערי תשובה אר"ח סימן תצ"ד ס"ק ז'): "כי הנותן ספר תורה חדשה לבית הכנסת בעצרת, כאילו הקריב מנחה לה' בזמנה". ואף בו "נקרא

אותו יום של מעמד סיום כתיבת ספר התורה - בערב חג השבועות, היה אצל רבינו זצ"ל כיום טוב ממש, ואת הסעודה ביקש לערוך בכשר כסעודת מצוה, והיה שרוי בשמחה גדולה...

מה גדול היה אושרו של רבינו הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל ראש ישיבת פוניבז', בעת אשר הודיע לו תלמידו הרב אהרן בינה שליט"א, כי הנדיב הגדול ר' יצחק רעננערט הי"ו, מעוניין להעניק לו במתנה ספר תורה מהודר, שייכתב באותו נפשו של רבינו.

שמחה גדולה ועצומה שמח רבינו כי הנה תינתן לו בערב ימי, האפשרות לקיים את המצוה התרי"ג שבמניין המצוות, מצות כתיבת ספר תורה, כפי שכבר הביע את משאלתו לעשות ולקיים מצוה זו בכל פרטיה ודקדוקיה, ולעשות בעצמו כל מה שביכולתו על מנת לקיים מצוה זו בשלימות.

ואכן, ביקש רבינו להשתתף בעצמו בעיבוד הקלף, וכדברי הנמוקי יוסף (מנחות ל' ע"א) שכתב שיש על האדם לטרוח הוא בעצמו לכתוב את ספר התורה או לשכור סופר לכתובו ולטרוח בתיקון הקלפים, כאילו קבלו מהר סיני. ובכך יש למידת הרחמים לומר, כמו שטרח זה טורח גדול במצוה זו, כך גם היה טורח ללכת במדבר כדי לקבלה בהר סיני.

רבינו הישיש עם כל תשעים שנותיו - 'טורח ללכת במדבר' - למקום עיבוד הקלף, ובמשך שעות ארוכות עמד רבינו על רגליו והכניס כשלוש מאות (!) עורות (שמתוכן נבחרו ס"ב היריעות הנבחרות לכתובת ספר התורה) אחד לאחד לתוך חביות הסיד לעבדן, כששפתותיו דובבות ללא הרף, וברגש קודש ובלב מתרונן: "לשם קדושת ספר תורה, לשם קדושת ספר תורה..."

ספר התורה נכתב בהידור על ידי סופר ירא שמים ומומחה, כאשר לממונה על כל הפרטים מינה רבינו את הרה"ג רבי יצחק זאב כהן שליט"א, ת"ח מופלג מלומדי כולל פוניבז', שידיו רב לו בהלכות סת"ם עם כל הדקדוקים וההידורים למעשה. במהלך הכתיבה הביא הסופר לפני רבינו את הקלף, לעבור על הכתב שיהיה לשביעות רצונו המלא. [יש לציין, שכשהיו מביאים לפני רבינו ספרי תורה לסיים את כתיבתם ולכתוב אות, תמיד היה מציין בפני הסופר איזה שבח על כתיבתו, ומוצא איזה אות מסוימת שהיה מוצא בה יתרון לציין לשבח. רבינו בעצמו בדרך כלל היה מבקש לכתוב את האות י'. גם היה מעורר תמיד לאלו שנדבם לבס לתרום ספר תורה לבית הכנסת, שיתנו את הספר בפיקדון ולא בתור מתנה לבית הכנסת, כדי שיזכו הם בעצמם לקיים את המצוה של כתיבת ספר תורה, ויהיה לו ספר תורה תחת ידו].

כחלוף שנה ומחצה, לקראת חג השבועות ה'תשס"ח, נשלמה כתיבת ספר התורה בהידור רב - בבחינת "זה א-לי ואנווהו".

לקראת סיום כתיבת האותיות, שלח רבינו את נכדו למרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, לברר כמה ספיקות הלכתיות שהתעוררו אצלו. רבי חיים שליט"א הרואה עצמו כתלמיד של רבינו, ירא היה להורות הלכה בפני רבו, והקדים במכתב תשובתו: "אכתוב הנראה לעניות דעתי, מורי ורבי יראה אם הדברים נכונים..."

את מעמד סיום כתיבת ספר התורה, ביקש רבינו לעשות כדרכו בצנעה וללא שום פרסום, במעמד בני המשפחה ותלמידיו המקורבים בלבד. גם רבי חיים קניבסקי בא והשתתף בשמחה, בה סיפר מזיכרונותיו על השמחה הגדולה ששמח ה'חזון איש' בשעה שזכה להשלים כתיבת ספר תורה. כאן המקום לציין כי בחורף ה'תש"ע, כאשר רבי חיים קניבסקי עצמו ערך סעודה של מצוה לכבוד סיום כתיבת ספר תורה שזכה לקיים בעצמו, השיב לו רבינו, וטרח ובא להשתתף

ספר התורה של עם ישראל להצלה מנגיף הקורונה

ההצלה הדחופה לעם ישראל מנגיף הקורונה!

מיזם אדיר ומיוחד מבית 'המאורות' בהכוננת מרנן ורבנן עיני העדה שליט"א

כל הפרטים והעדכונים לחצו כעת כאן

מוקד ההרשמה לרכישת חלק בספר התורה
חייגו כעת: 03-506-76-08
sm3088885@gmail.com

"נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז ואורה"

לרכישת השותפות בספר התורה להצלה וישועה מהנגיף: חייגו כעת: 03-506-76-08 או שלחו ל- sm3088885@gmail.com

שאלות ותשובות

בענייני כתיבת ספר תורה

עם רבני בית ההוראה 'המאורות' שליט"א

מהי מצוות כתיבת ספר תורה?

תשובה: מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלו.

[וראה בספר בנתיבות ההלכה חלק מ"ז עמוד תע"ז שהביאו בשם שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, כי מי שיש לו את היכולת לכתוב או לר"כוש ספר תורה בעצמו, הרי שהוא מחויב לרכוש או לכתוב ספר תורה, בדיוק כמו שהוא מחויב במצות לולב וכדומה].

האם כיום שלרבים אין יכולת לכתוב ספר תורה כדת, יוצאים ידי חובת מצוה זו ע"י שקבוצת אנשים משיתפת יחד בכתיבת ספר תורה?

תשובה: מה שנהגו שאנשים רבים נועדים לדבר מצוה וקונים ספר תורה כשר למהדרין בשותפות, דעת כמה מהפוסקים שמקיימים בזה מצות כתיבת ספר תורה, וכן עיקר לדינא.

האם אפשר להשתתף בכתיבת ספר תורה גם ממעשר כספים?

תשובה: רשאי להשתתף בכתיבת ספר תורה גם ממעשר כספים, בפרט שדעת הרא"ש שאין זה חיוב אלא מעלה ומצוה בעלמא.

האם יש עניין מיוחד להזדרז בהשתתפות בכתיבת ספר תורה, או שניתן לדחות מצוה יקרה זו?

תשובה: הנה מלבד עניין זריזין מקדימין הקיים בכל מצוות התורה, במצות כתיבת ספר תורה כתבו כמה פוסקים שיש עניין להזדרז לקיים את המצווה ולא לדחותה למועד מאוחר, וסמכו זאת על מה שנאמר: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת".

עוד יש שכתבו בזה, הואיל ושגור בפי הבריות שמצות כתיבת ספר תורה היא המצווה האחרונה בתורה, הרי שניתן להתאחר במצווה זו ולא לקיימה מיד. ולכן אמר 'ועתה', 'ועתה' תיכף ומיד, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, ובהזדמנות הראשונה ראוי להזדרז לקיים המצווה, כי אין אתה בן חורין להתבטל ממנה.

מה הם ההבטחות והסגולות המיוחדות שיש במצווה המיוחדת הזו של כתיבת ספר תורה?

תשובה: ההשתתפות בכתיבת ספר תורה, הינה סגולה ידועה ומובטחת לעניינים רבים וחשובים, כפי המובא בספרים הקדושים, עד כי דומה שאין עוד דבר שברכתו גדולה כל כך ומסוגל לדברים רבים כל כך כמו כתיבת ספר תורה והשתתפות בכתיבת ספר תורה. ולהלן נציין בקיצור נמרץ מקצתם.

הבטחת הגאולה - בספר דניאל כתוב: "ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הג'

דול העומד על בני עמך, והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר". הבטחת הישועה - רבינו ישעיהו מטיראני (בעל תוספות רי"ד) כותב, כי הכתוב מרמז, שכל מי שכתוב בספרו של הבורא (היינו ספר התורה) ינצל מהצרה בזכות היותו כתוב בספר. הבטחת העשירות - חכמינו מלמדים אותנו ברוח קודשם כי: "הרוצה שיתקיימו נכסיו - יקנה ספר תורה". הבטחת החכמה - בספר החינוך נ"ך כתב: "על ידי כתיבת אות בספר תורה, זוכה הוא ובניו לחכמה וגם התורה לא תשתכח ממנו". הבטחה לזרע בר קיימא - כתב המקובל רבי חיים פלאג'י זיע"א: כתוב בתורה "זה ספר תולדות אדם", כי עם כתיבת האות בספר התורה, מביא תולדות לאדם, שהרי כל הנשמות שורשם באותיות התורה. סגולה לאריכות ימים - בעל יסוד ושורש העבודה זיע"א כתוב: כי הכותב ספר תורה זוכה לאריכות ימים.



מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתיבת אותיות עם רבני המוסדות שליט"א

מהו העניין המיוחד להשתתף בזכות הגדולה של כתיבת ספר תורה דוקא בצל מגיפת הקורונה המשיתוללת בעולם רח"ל?

תשובה: הנה ידועים דברי הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, כי השתתפות בכתיבת אות בספר תורה, היא סגולה לרפואה ולהורדת הקטרוגים ועין הרע. והואיל ואנו נמצאים בתקופה קשה מאד לעם ישראל ולעולם כולו, ואין איש איתנו יודע מה ילד יום, וכל יום ויום קללתו מרובה מחברו ל"ע.

ובפרט כפי שהבאנו מהכתוב בספר דניאל: "ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר". הרי שהכתוב מרמז, שכל מי שכתוב בספרו של הבורא (היינו ספר התורה) ינצל מהצרה בזכות היותו כתוב בספר.

ולכן חובה קדושה עלינו להיקהל ולעמוד על נפשנו ונפש ילדנו ולהביא את הישועה וההבטחה של גדולי הדורות עלינו. להיות שותפים בכתיבת אותיות בספר התורה להצלת עם ישראל מנגיף הקורונה, אמן כן יהי רצון.

מהו העניין ליטול את הזכות והשותפות בספר התורה כבר בחג השבועות?

תשובה: כתבו כמה מגדולי הדורות (עוללות אפרים סימן ק"מ, וכפי שהביאו בשערי תשובה אורח חיים סימן תצ"ד ס"ק ז'): "כי הנותן ספר תורה חדשה לבית הכנסת בעצרת, כאילו הקריב מנחה לה' בזמנה". ואף בו "נקרא מעמד הר סיני - וכאילו קיבלו מהר סיני" (על פי לשון הגמרא במסכת מנחות).

ואכן, רבות נכתב בספרים (כפי שכבר הובא מעט לעיל) על הזכות של שותפות בכתיבת ספר תורה, בפרט יש בזה עניין מיוחד לקחת את השותפות קודם חג השבועות - חג קבלת התורה. כל שנה, כפי הנכתב בספרים הקדושים, הכח המיוחד של החגים שב ומשפיע, כמו בימים ההם כך בזמן הזה. בחג מתן תורה, הכח הגדול ביותר הוא של זכות התורה. היום הזה מסוגל ביותר להשפיע עלינו שפע ברכה והצלחה הטמון בתורה הקדושה. אשר על כן, עניין מיוחד יש בהשתתפות ובקיום המצווה הנפלאה הזו בערב חג השבועות, חג קבלת התורה, אשר אין נאה ויפה הימנה לבוא מוכנים לקראת החג הקדוש כשאנו יודעים שכבר קיבלנו על עצמנו לקיים את מצוות כתיבת ספר התורה שהיא מגופי מצוות התורה וקבלת התורה עלינו ועל זרעינו.