



הבית להתפתחות אישית ורוחנית
דרך הבעש"ט

גיליון דרך
הבעש"ט האהוב
בעיצוב מיוחד!

גליון תורני שבועי מבית דרך הבעש"ט

י"ל ע"י עמותת דרך הבעש"ט ע.ר. 580660942

מעימה מן האור



מדור חדש!

גליון מס' 193 | כ"ו חשוון התשפ"א

פרשת וישב

זמני כניסה ויציאת שבת

יציאה	כניסה	חיפה
17:15	16:04	תל אביב
17:17	16:15	ירושלים
17:16	16:01	באר שבע
17:18	16:19	

הזקדש לע"ג
לולו בת חביבה



חיבור עוצמתי לעצמך,
יחד עם היקרים לך בדרך נפלאה
בעבודת ה' ע"פ משנתו של
הרה"צ ר' אשר פריינד זצ"ל
רבבות מרחבי העולם כבר זכו
לשעוים.

ליצירת קשר
054-8424530

בנק לאומי | סניף 856 | מ.ח. 5335809

הצלחה מסחררת

כשמבינים מדוע רוב הזוכים בלוטו הפסידו כל רכושם
נפתת תעלומה גדולה בהלכות חנוכה

סבת הדבר היא, כי העלייה הפתאומית יצרה אצלו גאוה עצומה. עד שהוא אינו יכול להכיל את ההצלחה הזו, וזה גורם לו לנפילה שאין כדוגמתה. זה מנתק אותו מה'. ולכן אנו רואים שכאשר הקב"ה רוצה בהצלחתו של האדם, הוא נותן לו בדווקא הצלחה קטנה, ואט אט מרים אותו שלב אחר שלב עד שהאדם מעכל וקולט מה שקורה אתו, ולא נופל בגאוה וזוכה שההצלחה תישמר בידו.

זה מה שרמז יוסף לאחיו, אל תחשבו שאני הצלחתי בפעם אחת, אלא קודם כל "וישימני לאב לפרעה". לאחר מכן היה שלב נוסף "ולאדון לכל ביתו". ורק אחר כך, קיבלתי דרגה שלישית "ומשל בכל ארץ מצרים", וזהו הסימן האמיתי עבורכם שהצלחתי באה לי מהקדושה.

נאים הדברים גם לימים אלו, ימי החנוכה, נרות החנוכה מסמלות את הניצחון היהודי על כח הטומאה בעולם, אם היינו מדליקים כבר מהיום הראשון שמונה נרות, נמצא, שאנו רוצים להגיע תיכף ומיד אל השיא! ואין זו דרך הקדושה. לכן תיקנו לנו חכמינו: אתה רוצה לראות איך נרות מאירים? אתה רוצה לדעת איך בן תורה מצליח? ביום הראשון נר אחד - הצלחה קטנה. ביום השני שני נרות - הצלחה קטנה נוספת. וכן על זה הדרך... דעו לכם, יש בחורים שכאשר הם מגיעים לישיבה, שר מעים עליהם "הוא גאון!" "איך הוא קולט!" "איך הוא זוכר!" "הכול הוא יודע!"... אותם גאונים שהצלחו כבר על היום הראשון, הם גם נפלו על היום הראשון, לא החזיקו מעמד. אבל אותם אלה שצעדו לאט לאט, והתקדמו מנקודה לנקודה הם אלה שהצלחו. חנוכה = חינוך ה'. איך זוכים להצלחה בעבודת ה'? צעד ועוד צעד - לא בפעם אחת.

ולם רוצים להדר במצוות נר חנוכה, ומדליקים כמה נרות בכל יום, אך צריך להבין זאת שהרי הנס הגדול של חנוכה נמשך שמונה ימים זכר לכך שפך שמן דלק והספיק לשמונה ימים. לכאורה היה טוב יותר שנה דליק בכל יום 'שמונה נרות', מה שידגיש את הנס במשך כל ימי החג ולא רק ביום האחרון?

בתורה מסופר, איך יוסף מנחם את אחיו ואומר "ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה, כי האלקים, וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל ביתו, ומשל בכל ארץ מצרים" - יוסף מסביר לאחיו את מעמדו הרם במצרים, שהוא 'אב' 'אדון' 'מושל'. שואל ר' שלמה קלוגר זצ"ל, מדוע יוסף אינו מקצר בדיבורו ואומר להם רק את מעלתו הגדולה והמסכמת, שהוא "מושל בכל ארץ מצרים", מעלה הכוונת לתוכה גם את המעלות הקודמות?

ומבאר כאן הרב שלמה קלוגר זצ"ל ביאור אדיר! ישנו הבדל גדול בין דרכי הקדושה לדרכי הטומאה. הקדושה שונה בדרכי ההצלחה שלה מדרכי הטומאה. כשהטומאה מצליחה, היא מצליחה בפעם אחת עד הסוף. ולעומתה, ההצלחה של הקדושה ושל עם ישראל היא קמעה קמעה, צעד אחר צעד, שלבים שלבים. לא הכל בפעם אחת. אצל הגויים נאמר בפסוק (איוב יב כג): "מִשָּׁנֵי אֲלוֹהִים וַיִּצְבְּדוּם", כלומר, ה' נותן להם במכה אחת הצלחה, ומהמכה הזו שהצלחו בפעם אחת, הם גם נרפלים בפעם אחת. אבל גאולתם של ישראל היא קמעה קמעה, כמו 'עלות השחר' שאט אט מאיר היום, ולכן הקדושה יש לה קיום.

אנחנו מכירים את המצב הזה, שאדם לפתע פתאום זוכה בפיס, לחשבונו נכנסים בבת אחת עשרה מיליון דולר. אם נבדוק, נראה שלא נשאר לו מהכסף כלום... הוא עשה את כל הטעויות, הפסיד הכל, ואפילו נשאר עם חובות... כי אדם שנכנס להצלחה בפעם אחת, אינו יכול לעמוד בזה!

שבת שלום, וחנוכה שמח!

יש לי שאלה



הילד שואף להיות זמר.

המקדש. היום ישנם הרבה זמרים, אך אנו צריכים סוג כמו של "הזמרים המקוריים" שהיו לעם ישראל. כי שירים לא חסר לנו, וגם לא מוזיקה, חסר לנו אחד שירומם את עם ישראל לאהבת תורה, לענווה ואהבת ישראל. ולכן אדרבא אם ברצונך בני להיות "זמר", הרי שהדרך לכך זה ע"י שתשקיע בלימוד ואהבת ישראל מתוך ענוה, ואז שירתך תיכנס לליבות ישראל, לחבר אותם לאביהם שבשמיים, ושירה היוצאת מן הלב תיכנס אל הלב.

אינני יודעת איך להוציא לו מהראש את השאיפה להיות זמר??
תשובת הרב:
יש להסביר לילדים "שהזמרים" היו הלויים בבית-המקדש, והם היו המשוררים המקצועיים, כיוון שהשירה שלהם השפיעה יראת שמיים ענווה והכנעה לה'.
וזה היה דורש מהם רמה רוחנית גבוהה, שנבעה מכח שקיעתם בלימוד התורה ואהבת ישראל. ושני עניינים אלו של תורה ואהבת ישראל, גרמו ששירתם תשפיע רוחניות לכל מי שבא לבית

זכינו בס"ד הרבה שנים לשמוע את שיחות הרב, והדברים פעלו אצלינו ושינו לנו את החיים מקצה לקצה ומאפילה לאור גדול.
חינכנו כך גם את ילדינו לפי המסרים של הרב. והבית ב"ה מתנהל על פי דרך התורה. לאחרונה שאלתי את בני בן ה-9 מה תרצה להיות כשתהיה גדול, והוא אמר לי "זמר".
נפל לי הלב. בעלי אברך וכל המשפחה בני תורה. חוששני שבגלל ששמנו בבית דגשים על נושאי פנימיות, הכנעה ועבודת השם, וכו', זה בא על חשבון ערך התורה.

יש לכם שאלה לרב? שלחו אלינו!
Derech.alon@gmail.com 058-3139000

קו דרך הבעש"ט. עשיר בתוכן מרתק ומשנה חיים

03-3090900

לחיוג מחו"ל +16465852987

להאזנה לכל
שעויר הרב
שליט"א

התמלתי לחיות אחרת
שלח אלי את השאלות

לנוחיותכם: בזמן ההאזנה לשעוירים תוכלו להיעזר במקשים ולחסוך זמן יקר

מקלט 1	מקלט 2	מקלט 3	מקלט 4	מקלט 5	מקלט 6	מקלט 8	מקלט 9	מקלט #	מקלט *	מקלט *1	מקלט 11
10 שעות אחרונה	שעויר אחד קדימה	10 שעות קדימה	5 דקות אחרונה	הנהגה/חזרה	5 דקות קדימה	שיעור אחד אחרונה	מיקום אחרון	תפריט קודם	אפשרויות נספוח	לשמירת השיעור	השיעור השבועי המרכזי



ויכוח חריף ונצחי בין תרבות ישראל לתרבות יוון

לגלות בכל מרירות את חסדי ה' העוטפים אותנו

מברכים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה", אבל המקובלים אומרים להגיד בלי "שלי". רק "להדליק נר חנוכה". בכדי שייצא ראשי תיבות נח"ל - נפשנו חכתה ל-ה'. שמן מסמל את המרירות, אז "להדליק נר חנוכה", זה לזכור שאני מצד עצמי מר!! ואם אני שלילי, רק רחמי השי"ת יכולים לעזור לי. הנפש שלי מחכה ל-ה'! לצערנו היום מדברים בשפה הזו, בנוסח של תרבות יוון, 'אתה חזק', 'אתה תותח', 'אתה מעצמה', 'אין עליך'. אך אצלינו בדרך הבעש"ט, אדם חיובי זה גילוי שכינה - לכמה רחמים של ה' הוא זכה. כמה ה' משפיע עליו תורה ויראת שמים.

מלחמה גשמית פשוטה, עיקר המלחמה היתה על התרבות. היוונים טענו שהאדם במהותו חיובי, אתה בסדר גמור. התכונות שלך טובות... בטבע האדם הוא טוב! ולכן תפתח את האישיות שלך, ואת הטוב הקיים בך. היוונים ניסו ללמוד את התורה שלנו... הם בודקים מה התורה אומרת... הם נכנסים לבית המקדש ורואים מנורה, ושואלים בשביל מה המנורה הזו? ובני ישראל

יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמונאים, ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמיים. היוונים האלו לא עניין אותם כלום בבית המקדש, רק המנורה... מדוע? הרי יש פרוכת, מזבח, ארון... הרבה דברים. ומה מעניין את היוונים - המנורה! חייבים לומר שהפריע להם שיש שמן טהור...

בשביל להבין זאת, ואת ההתעסקות של היוונים עם



מכות חשמל עוצמתיות להדליק את הלבבות.

היה לי תלמיד מיישיבה קטנה שהתארס, הזמינו אותי לאירוסין, כל הרבנים דברו שם. אחד מהרמ"ם שדיברו בשבח החתן נעמד ואמר כך, "בכל אירוסין רואים חתנים טובים, אבל החתן הזה - זה לא מה שאתם מכירים. החתן הזה "וואו". יש בחורים שלומדים 3 סדרים ביום ומפציצים, וואו לומדים ברצינות. ויש רמה יותר גבוהה, כאלה שלומדים גם בין הסדרים, וואו וואו, הם מתמידים... אבל יש כאלה שגם כשהם יושנים מה הם

- מהי המנורה,**
- רבי לוי יצחק**
- מברדיטשוב**
- זצ"ל כתב**
- בפרשת**
- תרומה**
- "שבעה קנים**
- שיש במנורה**
- כנגד שבע**
- מידות שיש**
- באדם".**

חולמים? תורה! והחתן שלנו הרבה יותר מזה. הוא התורה בעצמה!... וכולם מחאו כפיים. עברו מאז 5 שנים ועדיין אין לזוג הזה ילדים. בטח אם הוא ספר תורה, איך הוא יכול להוליד, מקסימום צריך לשים אותו בתוך ארון. מכניסים לאנשים גאווה, סתם, מנפחים... כמוכן, שכאשר אתה רואה אדם שבור ורצוף שהולך לו קשה, ברור שתיתן לו את הכל - כל הניפוח, 'אתה המסמר של הישיבה', 'הפטיש', 'התותח'. במצב כזה 'תנפח' אותו. כמו אדם שמתמוטט ברחוב, דבר ראשון נותנים לו מכת חשמל.. קודם כל שהלב יתחיל לעבוד...

עונים: בשביל האור... מהי המנורה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל כתב בפרשת תרומה **"שבעה קנים שיש במנורה כנגד שבע מידות שיש באדם"**. חג"ת נה"ם - חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ומלכות.

המנורה מקבלת משמעות גדולה - תיקון מידות האדם. זה נושא רציני! איך האדם יעבוד על המידות שלו? זה הנושא שתעתע ביוונים, כי לטענתם האדם נולד עם מידות טובות! לכן היוונים מתעניינים במנורה.

השמן, אנו צריכים להבין בכלל מה זה השמן. יש הרבה מאוד התעסקות עם שמן, יעקב אבינו בבית א-ל מייחד אבן עבור בית המקדש, ועליה הוא יוצק שמן. "והאבן הזאת אשר שמת מצבה יהיה בית אלוקים", וכשחזר מבית לבן קיים את נדרו, "ויסך עליה נסך ויוצק עליה שמן"...

ובכלל כל כלי הקודש צריכים משיחה בשמן. גם הכהנים טרם כניסתם לעבודה, ומלכי ישראל שעולים למלוכה - כולם נמשחים בשמן. המשיח! נקרא כך כיון שהוא ימשח בשמן זית של מלכי בית דוד. וזה התואר שבחרו עבור מלך המשיח! רואים כאן פרגון מיוחד שיש לשמן, ואנו נבדוק מדוע.

בכלל כל מטרת הנישואין להגיע לשפלות. הבעל - שכל, והאישה - רגש. שני עולמות שונים! ה' עשה כזאת מתכונת שאתה שכלי והיא רגשית, וכל נושא זה פיצוץ... כמו שאומרים בשבע ברכות - "ששון ושמחה"!!

הרווח המיידית למי שלומד שה' מדבר עמו

המטרה בשידוך שתגיעו שניכם להכיר שאתם שמן זית. ה' אומר לך, מכל המעברים שהבאתי לך בחיים, מכל התורה... אני רוצה שתכיר שאתה מר. כמה שבלעדי אתה חסר סבלנות... ובכלל עם הילדים.. זה לא פשוט.

"נראה איך היהודים עושים את זה"... עם ישראל מדליקים את המנורה בשמן זית - המסר בזה הוא, דבר ראשון תכיר שאתה מצד עצמך מר, כזית. שלילי! "כי יצר לב האדם רע מנעוריו". עם ישראל טוענים שהאדם במהותו לולא רחמי ה', מציאות שלילית לגמרי. זה אומר שאם אני מציאות שלילית, אז בשביל להתנהג חיובי אני חייב את הרחמים של ה'. את זה היוונים לא רוצים, הם לא צריכים את ה'. אתה חיובי. אתה בכוחות עצמך יכול להצליח בלי ה'.

אבל עם ישראל אינו מקבל את זה. כשאתה רואה אצלי דברים חיוביים, אלו רחמי ה' עלי. בנוסח של ברכת הנרות יש דעות איך מברכים. אצלנו

היוונים בודקים מהו הסוד הכמוס של עם ישראל הפעם הראשונה בה מוזכר הזית שממנו יוצא השמן, בתיבת נח. "ותשב היונה... והנה עלה זית טרף בפיה". אומר רש"י: "אמרה היונה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורים כזית, ומסורים בידך, ולא מתוקים כדבש..." זית הוא הסמל של המרירות! אי אפשר לאכול זית טבעי, כמו שהוא. הזיתים שלנו הם לאחר כבישה, אך לאחר שנקטף מהעץ הוא מר מאוד. שמן הזית גם הוא מר.

הגמרא אומרת בברכות, שהשותה שמן זית אינו מברך עליו, כיון שהוא מר ועשוי לרפואה ולא לשתיה! לעם ישראל היתה מלחמה אדירה עם היוונים. לא



ומכאן לסיפור אמיתי:

הייתה בחורת סמינר בת 19, שנפגשה עם בחור ישיבה בגיל 17, היא שנתיים מעליו... היא שאלה אותו מה השעה, לאחר שענה שאל אותה למה אין לה שיעון... היא השיבה שהוא נפל לה. הבחור הציע לה 'קחי את השיעון שלי', והיא לקחה. ונוצר ביניהם קשר ללא שההורים יודעים מכלום. כך הם החליטו לקנות פלאפון ליצור קשר... בקיצור, הגברת מתחילה לחזור מאוחר בתירוץ של "תקופת מבחנים" ומסתגרת בחדר שעות... האמא מרגישה שמהוה מוזר.

פעם אחת האמא נכנסה לחדר שלה... וראתה מתחת לשמיכה שלה פלאפון. האמא פתחה את הפלאפון, וראתה מספר שחוזר על עצמו רבות, ושיחות ארוכות 40-50 דקות... האמא מנסה להתקשר למספר הזה, והיא שומעת "היי", ועונה מה היי, מה??? ההוא קלט שזו האמא... ואז החרימה האמא את הפלאפון.

אותה בחורה הייתה מגיעה לשיעורים שלנו... ואצלנו מה לומדים? כל מה שקורה לך - אל תאשים אף אחד! זה ה' קורא לך!!! והבחורה לא אמרה מילה לאמא שלה... הבעש"ט אומר שזה בורא-עולם קורא לי דרך הסובבים אותי...

מפה לשם גם לבחור ההוא לקחו את הפלאפון. הם נפגשו, והוא מספר שלקחו לו את הפלאפון, ואז היא אומרת לו "אתה יודע, זה בורא עולם שקורא לך, לא ההורים! בורא עולם קורא לנו, כבר פעמיים, גם לי גם לך... זו לא אמא שלי ולא אמא שלך, צריך לעשות פה חשבון נפש מה ה' רוצה!". אז הוא אמר לה מה את רוצה שנעשה? היא אומרת לו לדעתי אנחנו צריכים יותר לשמור על עצמנו ולהתחזק.

הבחור התקשה לשמוע את זה... והיא קלטה שה' רומז להם כבר פעמיים להפסיק עם כל המשחקים... בסוף קיבלו על עצמם קבלות טובות. ההורים היו בטוחים שהקשר הפסיק. לאחר תקופה האמא קלטה שהבת שוב מאחרת. בחופש! איזה מבחנים??? מה זה האיחורים האלה?? הבתהודתה: "לארוצה לשקר אותך, אני בקשר עם אותו בחור..." האמא התחילה לצעוק עליה... לא מוכנה... לא יקרה אצלי בבית... ובראש של הילדה עוברים המילים: "זה בורא עולם צועק עליי!..."

הבחורה שוב פעם נפגשת עם הבחור ואומרת לו בורא עולם מדבר אלינו, זה לא אמא שלי... הבחור שואל אותה נו אז מה זה אומר... ואז היא מספרת לו שלדעתה בורא עולם רומז להם להפסיק את הקשר... מפה לשם הוא אומר לה "טוב אז אנחנו לא

יכולים על בורא עולם... אם בורא עולם רוצה שנפסיק צריך להפסיק"... אבל זה לא נגמר כאן. הבחורה היה קשה לה לעזוב אבל באמת בורא עולם רומז ורומז...

הבחורה מציעה שהוא יחזור לישיבה, והיא לסמינר ועוד 3 שנים הם יפגשו! בהבטחה משותפת! 3 שנים כל אחד במקומו!

הוא אמר לה, אבל מי אמר שה' יסכים להסכם הזה. הם החליטו ללכת להרב יעקובזון.

הרב יעקובזון אמר להם, אני מוכן לחתום על ההסכם! ביום כך וכך תאריך זה זה, אנחנו נפגש במקום כך וכך, ובאם נרצה זה את זה בעוד 3 שנים, על החתום... אנחנו החתומים מטה... בקיצור חתימה אמיתית, הרב חתם.

בחיים לא שמעתי סיפור עם כזו אמונה פשוטה!

הדברים הללו לא יאומנו, אך כך היה מעשה... כאשר האדם זוכה להכניס אמונה בבית, לילדים שלו. אמונה שבורא עולם קורא לו דרך כל הסובבים אותו... עבודת היהודי בשונה מתרבות יוון זה להדליק את הנרות שלי. להעלות את השפלות שלי ל-ה'...

אני חייב את אבא! להפוך את המר לאור!!!

את האישה צריך לשמח לא לחנך...

וזה הדלקת נר חנוכה.

יש מנהג ישראל, לומר בהדלקת הנרות "ויהי נועם... יושב בסתר עליון"...

לכאורה איך הגיעו פסוקי שמירה להדלקת הנרות???

בדרך כלל אומרים פסוקים אלו, קודם השינה ובעת לוויית המת, כיון שאז צריכים שמירה יתירה אחר שהסתלקה הנשמה. אבל על נרות חנוכה? ועוד 7 פעמים!

השפלות יוצרת אש. אך חייבים פסוקי שמירה... כי כשאתה מדליק את נרות אתה מראה שאתה מר... ואתה חייב שהשם יתברך ישמור אותך.

כעת גם מבינים מדוע שמן תמיד צף על כולם, מהתחתית תמיד יצוף מעל כולם. זה נקרא מגביה שפלים עד מרום... תמיד השמן הוא מעל כולם. גם "משיח" נקרא כך, מלשון שהוא משוח בשמן של מלכי בית דוד. כי כל הענין שלו זה ללמד את עם ישראל איך זוכים להגיע לשפלות...

לכאורה איך הגיעו פסוקי שמירה

הנרות???

בדרך כלל אומרים

פסוקים אלו, קודם השינה ובעת לוויית המת,

ניצוצות של אור

מחלת הדחיניות

יש לאדם נטייה טבעית לדחות דברים לאחר זמן; אמנם אפשר עכשיו להתפלל ערבית, אבל נתפלל אחר כך. אפשר עכשיו לשתוף כלים, אבל נשתוף אחר כך. וצריך לזכור ולדעת: מה שאתה יכול עכשיו לעשות, תעשה מיד! תן לעצמך נקודת מאבק עכשווית בעצלות. למשל: נכנסת למטבח וראית שיש כלים בכיור, בעצם רצית להכין לעצמך כוס קפה, יש באפשרותך לשתוף כעת כלים, אך המחשבה

הראשונה אומרת: אחר כך! ראית נייר על הרצפה בסלון, המחשבה הראשונה אומרת: נרים אחר כך! צריך לדעת שצדיקים נלחמים מיד בעצלות ולא דוחים. "צא הילחם בעמלק = מחר!" (שמות יז ט).

מכאוב כמנוף

כשם שבורא העולם קורא לנו דרך



הכאבים, וזה הסולם שדרכו מתחברים אנו אל ה', כך גם אנו צריכים להשתמש עם הכאבים שעוברים על זולתנו, התלמידים והחברים, ועם זה להשתמש לחיבור אל ה'. ולכן על המחנך להתעניין בשלומם של כל תלמיד, ולגלות אצלו נקודה של כאב או חיסרון, ולמנף את זה לעצמו להתקשרות לקדושה.

שביבים מספרו של הרב "היומן" שעתיד לצאת לאור

"ואלה יעמדו על הברכה"

"זכות העלון מוקדשת באהבה ובהערכה רבה לשותפיו הנאמנים ומפיצי העלון וב"ב זכות הבעש"ט ור' אשר תגן עליהם אכ"ר"

הצלחת נהוראי בן מוריה | הצלחת לימוד התורה של שמעון בן פועה וכל משפחת אזולאי בבני חיי ומזוני הצלחת מוש' כהן, מש' לוי אברהם, מש' תמם, שי בן רחל | לעילוי נשמת שלום בן חנה, פרידה בת מסעודה, אורה, שושנה ועקב בני פרידה, ציון בן בוליסה, ויקטוריה בת פרידה, משה, יצחק, פרידה וסופיה בני ויקטוריה, שגית בת בלה.



כשהרב שטיינמן החליף את שם משפחתו לבוזגלו..... מדוע יש בעיות רבות בחינוך הצעירים?

מחלוקת חריפה, אחליף את שמי לבוזגלו". האברכים שמעו לדבריו, ואכן ויתרו. למחרת אמר רבינו לכן ביתו: כי באמת לאחריים לא היה אומר לעשות כן, כי לא ישמעו, משום שלאחרים אין את הכוח לוותר על רגילות כזו של שם שכבר משתמשים בו זמן רב, ולא יעמדו בכך, אבל הם ישמעו ולכן העמדתי להם הצעה זו לזכותם.

עוד מסופר:

בזימנא חדא לחש הגרא"ל, כי חלק מהבעיות עם צעירים, נובע מכך שחוגגים איתם באופן מיוחד את שמחותיהם ואף נואמים בדרשות אודותם, ומשבחים אותם הרבה, גם מקבלים מתנות לרוב וכו', הם חשים בגאווה כי הנה הם כבר התחדשו לחלוטין ונעשו גדוד לים ברשות עצמם. והגאווה מצמיחה בעיות שאינם נכנעים למבוגרים מהם או הוריהם ורבותיהם. אך כאמור הוא לא מורה מחמת כך לבטל זאת לחלוטין. והחכם עיניו בראשו.

(זכרונם לברכה)

הכואבים, ולפתע פנה אליהם בתקיפות: מה אכפת לכם לשנות מעט משמכם הרי לכם יש הצלחה רבה בכספי צדקה, וגם אם תשנו את השם המקורי לא יאונה לכם כל רע. אם הם כל כך מעוניינים, אז תשנו את שמכם הוותיק לא יקרה כלום... אחד האברכים הבחין כי היא שעת כושר והעזיז לשאול: ואם פלוני יבוא לכבוד הרב ויבקש ממנו שיחליף את שמו משטיינמן לברקוביץ או בוזגלו, האם הרב יסכים?

השיב לו הרב: "האמן לי, אם ברור לי שזה מה שהוא רוצה, וחושב באמת שיועיל לו, ואם בזכות זה תשקוט



מעשה שהיה בקבוצת אברכים שעסקו כמה שנים בענייני צדקה, ואספו כספי צדקה תחת שם מסוים של ועד צדקה.

והיה היום, קבוצה אחרת של עוסקים בענייני צדקה וחסד, החליטה כי השם של אותו ועד צדקה מזיק להם להצלחתם, כי בשמם מוזכר משהו מהשם שלהם (כמו: "חסדי מאיר" לעומת "צדקת רבי מאיר בעל הנס"). הם תבעו בתוקף כי הם ישנו את שמם לחלוטין והתהוותה מחלוקת. מחמת כן, קבוצת האברכים פנו לשני פוסקי הדור, לשאול על זכותם, וקיבלו לידם פסק בעל פה וגם בכתב כי השמות חלוקים, ואין אחר דומה לזולתו, ומותר להם לכתחילה להמשיך להשתמש בשמם, ובנוסף הציעו להם שגם הגאון ר' אהרון לייב שטיינמן זצ"ל יצטרף לצידם. האברכים עשו כהצעתם, נכנסו להגרא"ל שטיינמן שמכירם ויודע היטב על מעשי החסד שלהם, וסיפרו כי לפתע נטפלו אליהם במריבה קבוצה אחרת שעוסקים בצדקה והם דורשים שישנו את שמם, וממילא יש להם צער גדול. הגרא"ל שטיינמן זצ"ל, שמע והאזין לפרטים



מלחמת אור בחושך היא תמידית

איך אפשר לנצח בקרב שלא נגמר



שתלמד גם אתה לשתוק קצת במוח שלי.... האם אתה לא נח בשבת??? איך הרב אומר: יצר הרע הוא כמו זבוב, לא נח רגע. היי, לאן הלכת יצור שכמותך? -רחוק ממך! - במה זכית? אני צוחקת - אולי לא הבנת אבל כל האיפוק הזה עושה לי בחילה. אבל אל תדאגנה נשים יקרות הוא לא יכול להתרחק ממני כל כך. אתן יודעות למה? כי מאז שאכלתי מעץ הדעת, הרע הזה עמוק בתוכי ונהיה חלק ממני. כך שהוא תמיד יופיע, כך שאני עדין "בדרך" ועוד לא הגעתי לכלום. אבל, לפחות בדרך הבעל שם טוב למדתי שהעיקר זה לתת נקודה של עבודה, או כמו שהרב אומר "המנצח הוא מי שנתן אחרון את המכה!" למחרת יום שבת ניגש אלי בעלי ואמר לי ראיני את המלחמה שלך והייתי בשוק שהצלחת לשתוק אני לא מאמין!

אני לא יודע מה את לומדת אבל זה מרשים ביותר וזה עובד! אמרתי לו שזה דרך הבעל שם טוב!!! זה הפעם הראשונה שהוא התעניין מה זה דרך הבעל שם טוב אשרינו...

(שיתופים מפרי ידה)

חזר על עצמו... כן, אני מבחינה בטעות של גיטת הצעירה. טעות איומה!
יצר הרע לוחש לי באוזן -נו...נו... למה את מחכה? קדימה! קדימה! תצילי את המצב!
הפעם אני עונה לו...
- רגע! איפוק! אל תקפיץ אותי... תן לי לחשוב.
הוא לא הילד שלי לילד הזה יש אבא ואמא והם מטפלים במצב.
- כן אבל גיטתך טועה!!!! תראי לה שהיא טועה מתעקש יצר הרע
-נכון אבל אם השם הראה לי את זה כנראה שגם אני מתנהגת ככה, אז מה הלחץ....
- בסדר אבל מסכן הילד זה יכול לפגוע בו
- אולי... אני עונה לו אבל זה לא הזמן להעיר להם!
- למה!?! צורח יצר הרע.
עכשיו תעירי להם עכשיו!!!! אם תאחרי לחנך אותם הטעות תצרו בליבו של הילד לנצח!
-לנצח....חחח אני צוחקת
אל תבלבל לי את המוח. הרב אומר שבחינוך צריך להסתכל לטווח הרחוק. ר' אשר זצ"ל היה ממתין 20 שנה לבן אדם. יש לנו זמן בחינוך אני צריכה להסתכל קדימה לטווח הרחוק, ואם באמת אני רוצה להאיר את עיניה אז בהזדמנות... כשנהיה שנינו לבד... וגם אז אראה אם היא בכלל במצב של קבלה ורק אז אוכל להעיר בדחילו ורחימו אחרי שאעשה עבודה עם עצמי שגם אני כמוה מגיבה בלי חשבון.
עכשיו, בחרתי לשתוק! לשתוק, וללמוד מה השם מראה לי לתקן בעצמי. כי השם נתן לי את הניסיון הזה, שאתקן את עצמי. דרך אגב אשמאי זקן כדאי

שולחן שבת, המשפחה הגרעינית והמורחבת יושבת סביב השולחן.
בנה הקטן של גיטת הצעירה התלונן בפניה על אחיו הבכור, והיא הגיבה בצורה שגויה, ונזפה בבנה הבכור לפני כולם. הבן הקטן עושה מה שבא לו, ומוציא את בנה הבכור אשם. מניסיוני העשיר, הטעות תוביל תוך דקות ספורות לסדרה של טעויות.
יצר הרע - או בעצם כמו שהרב אומר 'הנפש הבהמית' - כבר לוחש לי באוזן:
- נו...נו... למה את מחכה? קדימה! קדימה! תצילי את המצב!
- איך? אני שואלת בתמימות.
- תתערבי! תוכיחי את גיטתך בטעותה, ותפתרי את הבעיה בעצמך!
- אבל, היא באמצע החינוך שלה מול הילד.
-אז מה! זה חינוך זה??? אל תחכי אף לא שנייה אחת! את רוצה לעשות טוב, נכון? קדימה! תעירי לה! תצילי את המצב! לא עמדתי בלחץ שלו. ו...הערת! כמובן שבמקום להציל את המצב, ולהחזיר את נעימות השבת אל השולחן. המצב רק הלך והסתבך ועכשיו לתוך הסיפור הפשוט של ריב בין ילדים נכנסו גם המבוגרים.... וכל אחד פגוע עד עמקי נשמתו, כי כל אחד רצה רק את הטוב כמוני ורק רצה להעיר ולתקן. תוך כדי שכולם רבים אני מבחינה שיצר הרע רוקד ושמש סביב השולחן כמו במדורת אש גדולה.
כן, אני הייתי הגפרור שלו. והכל מכוונות טובות אוי אוי... ואני מועדת שוב ושוב... מאין יבוא עזרי?
ואיך אני נראית אחרי שהתחברתי ל"דרך"?
שבת אחרת שוב התכנסנו המשפחות יחד והסיפור

זה לא רק עלון זה דרך לחיים יפים יותר

"עם ישראל נתון ברעב ובצמא רוחני חסר הדרכה והכוונה חסר חום ויחס אישי ואין לך הצלה לדור יותר מדרך הבעש"ט בבחינת ואת עלית על כולנה"
מתוך מכתבו של הרב שליט"א

להצטרפות
להפצת העלון

054-8424530

