

מבט על החיים - פרשת וישלח

כל רגע בחיים - הזדמנות להתקשרות

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצוק"ל סיפר, כי כאשר גורש בזמנו לסיביר, חשב לעצמו, איך יאמר גם עכשיו בשמחה בכל בוקר 'מודה אני', כשיקום ליום נוסף של עבודה מפרכת? חשב וחשב, עד שאמר לעצמו: בוודאי! אכן "רבה אמונתך" - חייב אדם להודות לה' על שהוא מחייהו יום נוסף שיכול להאמין בו. כדאי כל הסבל כדי לחיות רגע נוסף מתוך אמונה באלוקים, והאמונה אפשרית בכל מצב שהוא!!!

כל סבל, ולו הפעוט ביותר, מפריע לאושרו של האדם. גם לבישת בגד שאינו תואם, או אפילו הושטת יד אל הכיס כדי ליטול שלושה מטבעות, כשרק שניים עולים, נקראות 'ייסורים'. אך הסבל הוא חלק מן החיים, וערכם של החיים אינו נפחת בשל כך. לכן כאשר אדם מצוי במצב של 'הסתר פנים', וכולו נבהל, אל לו לשכוח את העיקר - בעצם עובדת היותו בחיים, נשקף מצד הבורא חסד נפלא כלפיו. כל רגע מן החיים מהווה הזדמנות פז של התקשרות בין האדם לבוראו.

כשמקבלים מתנה - לא מתלוננים

אדם שנפל מטבע מכיסו, וכשהתכופף להרימו נגלה לפניו אוצר, פשוט ששמחתו על המציאה שנפלה בחלקו תאפיל על אובדן המטבע היחיד... חיי האדם הם האוצר היקר ביותר המצוי בתבל, וגם אם זוכים בו מתוך עוגמת נפש מסוימת, מה נחשבת היא לעומת מעניק החיים!?

הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז', הנחיל לתלמיד שהתלונן לפניו על קשייו: "החיים הם מתנה!... על טיב של מקח - מתלוננים, על טיב של מתנה - אין מתלוננים!"

אך בפרשתנו נראה רובד פנימי יותר במבט על קשיים בחיים.

ממי חשש לבן?

הסבא מקלם זצ"ל היה דורש את הכתוב (תהילים קיח, כא): "אודך כי עניתני ותהי לי לישועה" - בדרך זו: אני מודה לך, ריבונו של עולם, על שעניתני... (לשון עינוי), כי על ידי זה באה לי הישועה הגדולה!....

כאשר נודע ללבן על הבריחה של יעקב ומשפחתו, החל מיד במסע רדיפה על מנת להשיגם. וכך שנו חז"ל (אגדת בראשית נג-נד):

"וישג לבן את יעקב. היה בדעתו של לבן להרוג את יעקב, אלא שפחד מפני שני דברים, מפני שאמר לו הקב"ה: "השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע" (שם, כט). מפני שהיה עשו בא לקראתו וארבע מאות איש עמו". אמר לבן הרשע בדעתו: "אם אני הורגו, יבוא עשו הרשע בעלילה ובדין יהרוג אותי, כי הוא גואל הדם, וייכרת שמי ושם זרעי. הלך לו ולא עשה כלום".

עשו - שליח טוב להצלת יעקב...

לומדים מכאן הארה נפלאה.

יעקב ידע כי שנאתו של עשו לא שקטה ולא שככה, לכן כאשר בא לקראתו וארבע מאות איש עמו, נכנסה אימה בליבו, והתכוון לימפגש' זה בשלושה אופנים: דורון, תפילה ומלחמה. אך חסדי ה' כי לא תמנו, ומתוך ה'צרה' הזו שבא עשו לקראתו של יעקב על כל צבאו, היתה ליעקב ישועה מכיוונו של לבן. לבן רדף אחריו באותה שעה במטרה להורגו, אך לפי דברי חז"ל הנ"ל זממו לא יצא לפועל. רק בגלל שהוא ראה את עשו וחילו מתקדמים לכיוון... והתיירא.

הרי, אפוא, שעשו היה כביכול 'שליח טוב' משמיים, להציל את יעקב ובני ביתו ממזימת לבן שרדף אחריו להורגו. "הכל תלוי במבט על החיים"!!!

בברכת שבת שלום

מיכאל זכריהו